

# **ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΗΜΟΥ ΠΕΡΙ ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΑΓΝΟΗΜΕΝΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ**

«Θα αποδείξωμεν από Γραφικάς και Πατερικάς μαρτυρίας ότι είναι αναγκαίον να μεταλαμβάνουν συχνά το Σώμα και Αίμα του Κυρίου μας όλοι οι ζώντες πιστοί και Ορθόδοξοι χριστιανοί, όσοι δεν έχουν από τον πνευματικόν τους εμπόδιον και ότι η συχνή Μετάληψις προξενεί μεγάλην ωφέλειαν εις τας ψυχάς και τα σώματα των, η δε αργοπορία προξενεί εκ του εναντίον εις αυτούς μεγάλην βλάβην και αφανισμόν».

(Σελ. 76) ερμηνεύων τον Η' και Θ' αποστολικούς κανόνας τονίζει τη προσταγή που κάμνουν οι κανόνες ούτοι είναι πολύ αυστηροί και δριμυτάτοι επειδή και αφορίζει εκείνους που πηγαίνουν εις την Λειτουργίαν, και δεν στέκουν έως τέλους, μήδε μεταλαμβάνουν και άλλοι δε κανόνες των Συνόδων το ίδιον προστάζουν, να είναι δηλαδή όλοι έτοιμοι και άξιοι να μεταλαμβάνουν».

(Σελίς 103) «Όταν μεταλαμβάνη ο χριστιανός, ποίος νους δύναται να εννοήσῃ τας δωρεάς και τα χαρίσματα που απολαμβάνει από την Θείαν Μετάληψιν; και πως δύναται η ιδική μας ασθενής γλώσσα να τα παρουσιάσῃ ένα προς ένα;».

(Σελίς 104) «Εις ε-  
κείνους που δεν μεταλαμ-  
βάνονται συχνά, ακολου-  
θούν όλα τα εναντία, ε-  
πειδή δεν είναι εσφραγι-  
σμένοι με το τίμιον αίμα  
του Κυρίου μας, ώς λέγει  
ο Θείος Γρηγόριος ο Θεο-  
λόγος».

ται, τούτο το αίμα καμνει τον νούν μας λαμπρότερον και από την φωτιάν, τούτο κάμνει την ψυχήν πλέον ωραιοτέραν από τον χρυσόν. Εκείνοι που μεταλαμβάνουν τούτο το σώμα ίστανται μαζί με τους Αγγέλους και Αρχαγγέλους και τας άνω δυνάμεις, με το να είναι ενδεδυμένοι με αυτό το Βασιλικόν ένδυμα και να έχουν μαζί τους Πνευματικά όπλα. Εκείνοι που μεταλαμβάνουν αυτόν τον ίδιον Βασιλέα φορούν.

Βλέπεις πόσα χαρίσματα απολαμβάνεις αν κοινωνής συχνά, Βλέπεις πως με την συχνήν κοινωνίαν ο νους λαμπρίνεται, φωτίζεται η διάνοια, καθαρίζονται όλαι αι δυνάμεις της ψυχής; Αν αγαπάς να νεκρώσεις και τα πάθη της σάρκος, σύχνας εις την Μετάληψιν και θα τα απολαύσης».

(Σελίς 113) «Χωρίς την συχνή Μετάληψιν δεν δυνάμεθα να ελευθερωθώμεν από τα πάθη και ν' ανεβώμεν είσ το ύψος της απαθείας».

(Σελίς 114) « Και αν δεν μεταλαμβάνωμεν συνεχώς (αν ήτο δυνατόν και κάθε η-μέραν) το τίμιον σώμα και αίμα του Κυρίου μας, δεν δυνάμεθα να γλυτώσωμεν από τον διάβολον».

(Σελίς 116) «Πολλοί μόνοι τους πολλάς αρετάς εφευρίσκουν και νομίζουν ότι θα σωθούν με την εκτέλεσιν μόνον αυτών, χωρίς την συχνήν Θείαν Κοινωνίαν, πράγμα που είναι εντελώς αδύνατον, διότι δεν θέλουν να υποταχθούν εις το θέλημα του Θεού να μεταλαμβάνουν συχνά κατά τον τύπον της Εκκλησίας εις κάθε εορτασμον Λειτουργίαν που μεταβαίνουν»



(Σελίς 111) «Αν λοιπόν αδελφοί μου, κάμνωμεν καθώς μας προστάξουν οι Θείοι Πατέρες μας και κοινωνούμεν συχνά όχι μόνον θα έχωμεν συνεργόν και βοηθόν την Θείαν Χάριν εις αυτήν την προσκαίρον ζωήν αλλά τους Αγγέλους του Θεού θα έχωμεν συμβοηθούς και αυτόν τον Δεσπότην των Αγγέλων».

(Σελίς 112) «Αυτό το αίμα το δεσποτικόν είναι η σωτηρία των ψυχών μας με αυτό χαίρεται η ψυχή, με αυτό καλλωπίζεται, με αυτό θερουμαίγε-

(Σελίς 118) Είναι των αδυνάτων να μη αγαπήσῃ κανείς τον Χριστόν όταν συνέχως Κοινωνή το Άγιο Σώμα και Αίμα του και να αγαπηθῇ από τον Χριστόν

(Σελίς 120) «Ποίον άλλο καλόν αγαπάς χριστιανέ και δεν το απολαμβάνεις από την συχνήν κοινωνίαν; αγαπάς να εορτάζης κάθε ημέραν; αγαπάς να κάνης πάσχα όταν θέλης και να χαίρεσαι με ανεκλάλητον χαρά αυτήν την τεθλημένην ζωήν; τρέχε συνεχώς εις τα μυστήρια και μεταλάμβανε με την πρέπουσα προετοιμασίαν και θα τ' απολαύσης».

(Σελίς 124) «Θέλημα δε του Θεού... είναι ημείς δλοι οι χριστιανοί να μεταλαμβάνωμεν συνεχώς το σώμα και το αίμα του, ώστε διά της συχνής κοινωνίας και είς την παρούσαν ζωήν να προφυλασσώμεθα από τας παγίδας και τας μηχανάς του διαβόλου και όταν εξέλθη η ψυχή μας κατά την ώραν του θανάτου, να πετάξῃ ώς περιστερά με κάθε ελευθερίαν και χωρίς να εμποδισθή διόλου από τα εναέρια πνεύματα».

(Σελίς 126) «Ω μεγαλεία ω δόξας, που απολαμβάνουν οι χριστιανοί από την συχνήν Θείαν Κοινωνίαν και είς την παρούσαν ζωήν και εις την μέλλουσαν».

(Σελίς 128) «Αν και η εξομολόγησις και ικανοποίησις δύναται να συγχωρήσουν τας αμαρτίας, όμως είναι αναγκαία και η Θεία Μετάληψις εις την άφεσιν των αμαρτιών διατί καθώς μιας πληγής βρωμισμένης, πρώτον βγάζει κανείς τους σκώληκας που έχει, έπειτα κόπτει τα σαπισμένα μέρη και ύστερα βάζει την αλειφήν διά να την ιατρεύσῃ, διότι αν την αφήσῃ έτσι, έρχεται πάλιν εις την πρώην κατάστασις. Έτσι είναι και εις την αμαρτίαν και η μεν εξομολόγησις βγάζει τους σκώληκας που έχει η ικανοποίησις κόπτει τα σαπισμένα τεμαχια και κατόπιν η Θεία Μετάληψις γίνεται σαν αλοιφή και την θαραπεύει. Διατί εάν δεν δοθή η Θεία μετάληψις, έρχεται πόλιν ο ταλαιπωρος αμαρτωλος εις την πρώτην κατάστασιν, και γίνονται τα έσχατα του ανθρώπου εκείνου χειρότερα από τα πρώτα. (Ματθ. ιβ' 45).

(Σελίς 132) «Εγώ εξίσταμαι και απορώ αν οι σημερινοί χριστιανοί δύνανται να εορτάσουν ή τας Κυριακάς, ή τας άλλας εορτάς του χρόνου, πνευματικώς με αληθινήν χαράν, αν δεν μεταλαμβάνουν συνεχώς την Θείαν Κοινωνίαν, η οποία είναι αφορμή και αιτία κάθε εορτής και πανηγύρεως. Λοιπόν βεβαιώτατα, οι μη συνεχώς μεταλαμβάνωντες υστερούνται (ω της δυστυχίας όλα αυτά τα ουράνια και Θεϊκά αγαθά αλλά προς τούτοις είναι και παραβάται των εντολών και των δεσποτικών αποφάσεων του Κυρίου και των αποστολικών κανόνων και Συνοδικών, και όλων των κατά μέρος Αγίων. Είναι εις την ποινήν του αφορισμού που κάμνουν οι Θείοι Απόστολοι και η εν Αντιοχεία Σύνοδος. Οι τοιούτοι δίδουν άδειαν και χώραν εις τον διάβολον, με την αργοπορίαν την Κοινωνίας, να τους ρίπτη εις διαφόρους αμαρτίας και εις άλλους πολλούς πειρασμούς».

(Σελίς 138) «Αχ αδελφοί μου και να βλέπαμε μίαν φοράν με τους νοητούς οφθαλμούς της ψυχής μας ποία υψηλά και πόσον μεγάλα αγαθά υστερούμεθα με το να μη μεταλαμβάνωμεν συνεχώς, τότε ναι, ηθέλαμεν κάμει όλοι μας τα δυνατά να ετοιμαζόμεθα και να μεταλαμβάνωμεν αν ήτο τρόπος και καθ' εκάστην ημέραν. Όμως αν έως τώρα εδείξαμεν μεγάλην αμέλειαν εις την αγίαν Κοινωνίαν, από τώρα και εις το εξής, παρακαλώ με σπλάχνα αγάπης αδελφικής, ας εξυπηνήσωμεν από τον βαρύν ύπνον της ραθυμίας, ας βάλωμεν προθυμίαν και επιμέλειαν».

**Εκ του Βιβλίου ο Αγνοημένος Θησαυρός, Θεοδοσίου Αγιοπαυλίτου  
Εκδόσεις Ορθοδόξου Ιδρύματος «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ»**