

ΤΟ ΝΕΠΑΛ ΑΝΑΖΗΤΕΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

# Ἡ χώρα πού δέν ἔχει οὔτε ἔναν ὁρθόδοξο

Στό Νεπάλ, τήν πατρίδα τοῦ Βούδα καί στήν μοναδική ίνδουιστική μοναρχία τοῦ κόσμου, ἔνας πρώην ίνδουιστής ιερέας καί μετέπειτα προτεστάντης ιεραπόστολος ἀναζητεῖ τόν αὐθεντικό χριστιανισμό,  
δηλαδή τήν Ὁρθοδοξία, μέσω τοῦ διαδικτύου.

‘Ο ὁρθόδοξος ιερέας π. Σεραφείμ Bell ἀπό τήν πόλη Walla Walla τῆς πολιτείας Ούάσιγκτον τῶν Η.Π.Α. πληροφορούμενος γιά τό  
ἐνδιαφέρον καί τόν πόθο τοῦ Νεπαλέζου ἀνταποκρίνεται  
ἐπισκέπτοντας τό Νεπάλ τό φθινόπωρο τοῦ 2006.

‘Ο Σιουμπάς (Shubhas) καί ἡ σύζυγός του Καμάλα (Kamala) εἶναι ἔνα πολύ γοητευτικό καί ἐλκυστικό ἀνδρόγυνο. Τά δυό παιδιά τους εἰναι γυνάκι, ντροπαλά καί ἥσυχα, ἀλλά μέ ἔτοιμο χαμόγελο στά χεῦνη. ‘Η κόρη τους, ἡ ‘Ἄσμα (Asma), ἥταν τραυματισμένη καί είχε μία σοβαρή ἀμυγή στό γόνατο καί δυσκολεύεταν νά περπατήσει. ‘Ἄς προσευχθοῦμε ὅτι δέν θά προκληθεῖ καμιά μόλυνση.

Μοῦ ἔδωσαν τήν ἐπιλογή νά μείνω στό σπίτι τους ἵνα πάω στό ξενοδοχείο. Φυσικά, ἐπειδή μοῦ ἀρέσει ἡ ἡσυχία, θά ἥταν πολύ εύκολο νά διαλέξω τό ξενοδοχεῖο, ἀλλά σκέψητρα ὅτι ἥταν σημαντικό νά μείνω μαζί τους. ‘Έχουν ἔνα μικρό διαμέρισμα καί μοῦ ἔδωσαν τό δωμάτιό τους, ἐνῶ αὐτοὶ ἔμειναν στά κρεβάτια τῶν παιδιῶν τους. Κάνουν μία θυσία καί ταπεινώνομαι γι’ αὐτό.

‘Η παρουσία μου ἀποδείχθηκε ὅτι ἥταν μία μεγάλη ἐνθάρρυνση γιά τόν Σιουμπάς. Μοῦ είπε ὅτι πολλοί ἀνθρωποί πού πρώτα ἔδειξαν ἐνδιαφέρον γιά τό τι ἔχει νά πει γιά τήν Ὁρθοδοξία, ἀπομακρύνθηκαν σιγά-

σιγά, γιατί υστερα ἀπό δυό καί πλέον χρόνια ἀναμονῆς, κανένας δέν ἔρχόταν νά τόν βιοθήσει. Τώρα ἔχει ἐνθουσιαστεῖ καί μέ θέλει νά ταξιδέψω μαζί του καί σέ ἄλλα μέρη γιά νά συναντήσουμε ἀνθρώπους, οι οποίοι θά ἔχουν τήν εὐκαρπία νά δοῦν νά κτιζεται μία ἐκκλησία ἐδῶ στό Νεπάλ.

Μοῦ ἀνέφερε ὅτι τόν ἐπισκέφθηκε ἔνας ιερέας ἀπό τό Χόνγκ Κόνγκ. Μοῦ είπε μόνο ὅτι ἥταν παχύς. Τόν συνέχιε μέ τούς μοναχούς στό Βατοτάσι, οἱ ὅποιοι ἀποτελοῦν τό ‘Ορθόδοξο χριτήριο γι’ αὐτόν. Πάντοτε τούς ἀποκαλεῖ ἀγίους. Είπε ἀκόμα ὅτι ἔμεινε στό ξενοδοχείο Hyatt. ‘Ἐπειτα ἀπό αὐτό, είχα ἀκόμα ἔνα λόγο νά μείνω ἐδῶ μαζί τους.

Προσέχουν πολύ τί μοῦ δίνουν γιά φωγητό καί χρησιμοποιούν μόνο βρασμένο νερό. Ἀκόμα καί τό δικό τους πόσιμο νερό είναι βρασμένο γιά νά μήν ἀρρωστήσουν καί οἱ ἰδιοί.

‘Η πόλη είναι πολύ θορυβώδης ὅλη τήν νύκτα μέχρι καί τό πρωί. Κατά τήν διάρκεια τῆς ήμέρας, η τροχαία κίνηση είναι ἀπίστευτα πυκνή καί οἱ ὀδηγοί ἐδῶ κά-



Πτυχή της πιο μεγάλης πόλης της Νεπάλ, Κατμαντού.

νουν τούς "Ελληνες όδηγούς νά φαίνονται οι πιό προσεκτικοί και εύγενικοί ἀπ'" δύοις. Κάποιοις ἐπιβιώνει ἐδῶ μόνο μέ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ.

### Παρασκευή 20 Οκτωβρίου

Τό κρεβάτι στό όποιο κοιμούμανταν είναι τοῦ Σιουμάρις καὶ τῆς Καμάλα, στό δωμάτιό τους. Είναι ἔνα διπλὸ χωρίς στρώμα, μέ κομμάτια ξύλου γιά βάση ἀντί γιά σούστες, μέ μιά πλεκτή κουβέρτα πάνω. "Ἐτοι ὁ πόνος μου ἀπό τὴν ἀρθρίτιδα στούς γοφούς αὐξάνεται τό βράδυ. Τό δωμάτιο τοῦ μπάνιου είναι μικρό. Γιά χάρη μου φώναξαν ἔναν ύδραυλικό νά διορθώσει τή παροχή ζεστοῦ νεροῦ, ἀλλιώς τό βράζουν σέ χύτρα καὶ πλένονται μέ τὸν κουβά. Τούς ζήτησα νά μήν τό κάνουν, ἀλλά μοῦ είπαν τό χρειάζονται ἔτοι κι ἀλλιώς τόν χειμώνα γι' αὐτούς καὶ τά παιδιά.

Στήν μικρή τους κουζίνα, τρώμε πρῶτα ἑγώ καὶ ὁ Σιουμάρις, ἐνῶ ἡ γυναίκα του μᾶς σερβίρει. Ἀργότερα τρώει μέ τά παιδιά της, παρόλο πού ἐψές ἔφαγε μαζί μας καὶ ὁ Σίρις (Shirish). Αὐτός είναι ὁ ινδουιστικός

τρόπος, παρόλο πού, ἀν ἦταν ἀκόμα Ινδουιστές, δέν θά μοῦ ἐπέτρεπαν νά φάω μαζί τους.

"Ἡ ζωὴ στὴν Κατμαντού φαίνεται πολὺ μελαγχολική. Καὶ τώρα μέ τὸν συνεχῆ κίνδυνο πολέμου μέ τούς Μαοϊστές, ὁ Σιουμάρις δέν βλέπει νά ὑπάρχει ἐλπίδα για τὴν χώρα. Κι ὅμως, ὁ ἴδιος είναι πολὺ θετικός. Εύαγγελίζεται μέ πολὺ ζῆλο τὸν Χριστό. Συνήθιζε νά πηγαίνει παλιὰ στὸ τέμενος Πασιουπατινάτ (Pashupatinat) καὶ νά κηρύγτει τὸν Χριστό. Μέ τὸν καιρό αὐτό ἄρχισε νά γίνεται πολὺ ἐπικίνδυνο καὶ ὑπῆρχε ὁ κίνδυνος φυλάκισης. Πήγαινε ἐπίσης καὶ στὸ συγκρότημα μέ τοὺς ἀσκητές, πού είναι ἀπρόσιτο, είναι μόνο γιά τοὺς ιερεῖς καὶ τοὺς ἀσκητές. Τόν ἔβλεπαν σάν ἔνα ἀπλὸ ἄνθρωπο μέ κανονικά ρούχα καὶ δέν τὸν ἐλάμβαναν ὑπόψη. "Τοσερα ἄρχισε νά τοὺς μιλᾶ χρησιμοποιώντας τήγα Σανσκριτική, τήν ιερή γλώσσα τῶν Ινδουιστῶν, τήν ὁποία γνωρίζει νά χρησιμοποιεῖ μόνο ἡ ψηλότερη κάστα τῶν Βραχμανιστῶν ιερέων καὶ τῶν ἀσκητῶν. Αὐτό τράβηξε τήν προσοχή τους, δηπος καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὅταν μιλούσε στούς Ἐβραίους



*Οικογένεια Sharma: Άπω αριστερά η Άσμα, η Καμάλα, ο Σίρι και ο Σιουμπάς.*



*Άσκηση στην Ινδουιστών μοναχών.*



*'Ο π. Σεραφείμ με την Καμάλα, τον Σίρι και την Άσμα και με ένα άνδρα γύρω από τον Όρθοδοξον κατηχουμένων.*



*«Boudhanath Stupa» στο Κατμαντού, το μεγαλύτερο Stupa, μνημείο πρός λατρεία του Βούδα στον κόσμο. Έχει όπ. Σεραφείμ έφαλε «Την τιμωτέραν των Χερούβει», ίσως για πρώτη φορά στήν ιστορία του Νεπάλ.*

χρησιμοποιώντας Έβραικά (Πράξεις 22). Μετά τούς προσκαλούσε στό διαμέρισμά του και τούς μιλᾶ γιά τὸν Χριστό.

Ἐπίσης εὐαγγελίζεται στούς ἀνθρώπους ἀπό τὸ Μπουτάν, στὴν ἴδια τους τὴν χώρα, ἀλλὰ καὶ στοὺς ἐκατὸν κλιμάδες πρόσφυγες ποὺ βρίσκονται στό Νεπάλ. Αὐτό στό Μπουτάν είναι παράνομο καὶ τιμωρεῖται μὲ θάνατο. Κάποτε ταξίδευε τὸ βράδυ μυστικά καὶ τὰ Χριστιανόπουλα τὸν περικύλωναν γιὰ νά τὸν προστατέψουν ἀπὸ τοὺς Μαοϊστές. Ἄν τοῦ μόνος του, σύγουρα θά τὸν πυροβολοῦσαν. Ἐχει ἐπίσης μεταβεῖ μυστικά καὶ στό Θιβέτ γιὰ τὸν ἰδιο λόγο καὶ ἔχει προσηλυτίσει δύο Θιβετιανούς μοναχούς. Μέ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ θά τοὺς συναντήσω ὅταν θὰ φύγουν ἀπὸ τὸ Θιβετιανὸν μοναστήρι τους σέ μερικές μέρες. Τώρα μὲ ρωτᾶ ἂν στὴν ἐπόμενῃ μου ἐπίσκεψη θὰ θελα νά συναντήσω τὸν βασιλιά τοῦ Νεπάλ. Ὁ σπιτονοικούρης του είναι ὁ προσωπικός γραμματέας τοῦ βασιλιά καὶ θά προσπαθήσει νά τὸ διευθετήσει. Οποτόσιο είναι πολὺ πιθανόν μέχρι νά ἐπιστρέψου, ὁ βασιλιάς νά ἔχει ἐκθρονιστεῖ ἡ ἀκόμα καὶ νά σφραγιστεῖ.

Ἐχει ἐπίσης ταξίδεψει στὸ Πακιστάν καὶ δίδαξε ἀνοικτά στοὺς μουσουλμάνους. Ο Θεός ἔχει ἀναστήσει ἔναν ἀπόστολο Παῦλο στὸ Νεπάλ. Προσεύχεται καὶ πιστεύει ὅτι τὸ Νεπάλ θά γίνει τὸ κέντρο τοῦ Ὁρθοδόξου εὐαγγελισμοῦ γιὰ δλες τῆς γειτονικές χώρες. Ο Θεός νά τὸν εὐλόγει. Δεήγει τά γήρα βουνά καὶ λέει: «Ἐδεῦ θά κτιστε τὸ μοναστήρι μας, μετά τὸ κτίσιμο τῆς ἐκκλησίας». Ο Θεός νά τὸ εὐλόγησε.

Φαίνεται ὅτι ὁ δωδεκάρχονος Σίρις μοιάζει πολὺ στὸν πατέρα του. Αὐτός καὶ ἡ Άσμα πηγαίνουν σέ ιδιωτικό Ινδουιστικό σχολείο. Ο Σίρις ἔδωσε σέ δους τους δασκάλους μία Βίβλο καὶ τοὺς μήνης γιὰ τὸν Χριστό. Καὶ οἱ δύο ἔχουν ἀπομνηνεύσει πολλές παραγράφους ἀπὸ τὶς γραφές καὶ γνωρίζουν δλα τὰ βιβλία τῆς Βίβλου. Οι προτεστάντες ντροπαλάζουν τοὺς Ὁρθοδόξους δὸσον ἀφορὰ τὴν γνώση τῶν γραφῶν. Ο Σίρις, ἢν θελει ὁ Θεός, θά γίνει ἔνας καλός ἱερέας.

Χάθες τὸ πρώι δίδαξα γιὰ τριάντα λεπτά τὸν Σιουμπάς καὶ τὴν οἰκογένειά του καὶ ἀπάντησα στὶς ἐφωτήσεις τους. Σήμερα τὸ πρωι, πρέπει νά τρέξουν γιὰ δουλειές, καὶ ἐκτὸς ἀπὸ μερικές λέξεις πού ὀντάλλαξα γιὰ τὴν ἐκκλησία καὶ τὰ Ἀγία Μυστήρια μέ τὸν Σιουμπάς, τίποτε τὸ σπουδαῖο δὲν ἔγινε.

Ἄργοτερα τούς μήνησα λίγο γιὰ τὴν Ἐκκλησία ὡς πνευματικό νοσοκομεῖο, γιὰ τὶς ίασεις τῶν ψυχῶν, γιὰ τὴν ίασιματική ίκανότητα τῶν ὄγκων μυστηρίων, τὶς πνευματικές θεραπείες τῶν ἀσκητικῶν ἔργων, καὶ τῶν ἱερών ως ιατρῶν.

Ἅγετερα ἐπήγαμε στὸ κέντρο τῆς Κατμαντοῦ, ἀπὸ τὴν περιοχὴ Θαμέλ στὴν πλατεία Ντερμπάρ, σ' ἓνα βουδιστικό μοναστήρι μέ θυσιαστήριο καὶ υπέστρο στὸ μεγαλύτερο Stupa στὸν κόσμο, τὸ Bodhnath Stupa. Όπου πήγαινα, προκαλούσσα τὴν περιέργεια, καὶ στοὺς Δυτικούς καὶ στοὺς Ασιάτες. Κάποιοι Δυτικοί μοῦ ἔβγαλαν φωτογραφία. Ἄλλοι φάνηκαν νά ἐνοχλοῦνται ἐπειδή τούς κατέστρεψα τὴν φαντασίωση τῶν

βουδιστικών τους διακοπών.

Ο Σιουμπάς και έω ανεβήκαμε στο Bodnath Stupa και τριγυρίζαμε μέτο τούς βουδιστές προσκυνητές, λέγοντας την εύχη τού Ήσον. «Εφαλλα «Τήν Τιμιώτεραν τῶν Χερουβεῖμ» ίσως γιά πρώτη φορά στήν ιστορία τού Νεπάλ!

Στήν έπιστροφή μου προσευχήθηκα γιά νά γιατρευτεί τό γόνατο τῆς Άσμα και τήν ἄλεψα μέτο λαδάκι τού ἀγίου Ιωάννη Μαξιμοβίτσ. Τούς ζεύξια τήν είκόνα τού ἀγίου Ιωάννη και τούς μῆλησα λίγο γιά τήν ζωή του. Στόν Σιουμπάς έδωσα και τήν βιογραφία του.

## 21 Όκτωβρίου

Σήμερα είναι μέρα γιορτῆς. Έργάζονται έξι μέρες και τό Σάββατο ξεκουράζονται. Γι' αὐτό οί Προτεστάντες τελοῦν τήν λειτουργία τους τό Σάββατο. Σήμερα τό πρωί ένας νεαρός έπισκεψήθηκε τόν Σιουμπάς. Κατάγεται από ένα μέρος ξένω από τήν κοιλάδα τῆς Κατμαντού και σπουδάζει φωτογραφία σέ ένα κολλέγιο έκει. Είναι προτεστάντης και όνομαζεται Σμλας. Ό αδελφός του είναι πάστορας στό χωρό τους. Τού μῆλησα γιά τήν Όρθροδοξη Έκκλησία σ' αντίθεση μέτον προτεσταντισμό. Τού διάβασα τίς προσευχές γιά τό ταξίδι και έβαλα τό πετραχήλι στό κεφάλι του και τόν εύλογησα.

Τό άπόγευμα μερικοί προτεστάντες θά έρθουν νά μᾶς έπισκεψθοιν και θά μιλήσουμε γιά τήν Όρθροδοξία. Θά πηγάναιμε γιά έπισκεψίεις πάλι ἀργότερα τό πρωί, ἀλλά ἀρχιστ πάλι νά βρέχει και κάνει περισσότερο κρύο. Γι' αὐτό θά ξεκουραστού, θά προσευχήθω και θά προετοιμαστού γιά τό βράδυ.

Φαίνεται δτί ο Σιουμπάς πρέπει νά έρθει στήν Walla Walla και νά ζήσει λίγο μέσα στήν λειτουργική ζωή τής έκκλησίας. Δέν τό έχει ξανακάνει αὐτό. Πρέπει νά έχει αὐτή τήν έμπειρια γιά νά μπορέσει νά δημιουργήσει ένα δράμα γιά τό πρέπει νά έπιδιώξει έδω. «Ισως νά μείνει μετό τήν Μεγάλη Σαρακοστή μέχρι και τού Ἅγιου Πνεύματος.



Τά Ιμαλαΐα, όπως φαίνονται στήν έντυπωσιακή αυτή δομοφοριακή φωτογραφία.

Τή σχολική χρονιά είναι δύσκολη ἐπειδή οι Μαοϊστές χτυπούν ἀκόμα και στή Κατμαντού. Πέρσι τά παιδιά πήγαν σχολείο μόνο 3-4 μῆνες. Γιά νά πιέσουν τήν κυβέρνηση στο Μαοϊστές, ἀπαίτουν τό κλείσιμο τῶν σχολείων. Οταν μένουν ἀνοικτά, τά ἀνατίναζουν μέχρικτικά. Οι Μαοϊστές είναι πολύ πιό δυνατοί από τήν κυβέρνηση και τόν στρατό. Τό μόνο πρόγμα πού τούς κρατάει λέγο πίσω είναι ό φόβος δτι θά χάσουν τήν ξένη βοήθεια, ἀν πάρουν τήν έξουσία στά χέρια τους μέτη βία.

Τό άπόγευμα μόνο ένας ήρθε γιά έπισκεψη. Όνομάζεται Λάξμι. Είναι Ίνδουιστής, ἀλλά τώρα έξι αιτίας

τού Σιουμπάς πιστεύει στόν Χριστό. Παρ' όλα αὐτά, ἀκόμα λογαριάζει τό κόστος τής ἀλλαγῆς στήν θρησκεία και δέν έχει ἐκφραστεί ἀνοικτά γιά τόν Χριστό. Γιά τούς Ίνδουιστές η ἀλλαγή θρησκείας σημαίνει δτι θά χάσουν τήν οίκογένεια τους, τήν κάστα τους, ἀκόμα και τήν ζωή τους. Μιλήσαμε μαζί γιά μία περίπου ὥρα γιά τήν Όρθροδοξη πίστη. «Τσερα βοήθησα λέγο τόν Σιουμπάς μέτον μετάφραση τής Nicene Creed, καθώς και τίς προσευχές γιά τούς κατηχουμένους. Παρέλυσα από τόν φόβο δταν ἀντιλήφθηκα δτι αὐτά πού γράφει θά ἐπαναλαμβάνονται από τώρα και στό έξης στό Νεπάλ από τούς ίδιαγενείς πού θά γίνονται Όρθροδοξοι. Τόν προέτρεφα ἐπανειλημμένα νά είναι προσεκτικός.

Ἄποψε ή διασκέδαση γιά τήν έθνική γιορτή ἀναψε γιά τά καλά. Παντοῦ στήν κοιλάδα, σέ κάθε κατεύθυνση, ὅλα τά σπίτια φωτίζονται στά μπαλκόνια και στίς στέγες μέ λαμπιύνα. Οι πόρτες και τά παράθυρα είναι ορθάνοντα. Κι δλα αὐτά γιά νά προσκαλέσουν τήν θεά Λάξμι στό σπίτι τους. Είναι ή θεότητα τῶν χρημάτων και τού πλούτου. Πολλά βεγγαλικά και ἀστεράκια, πολλά τραγούδια από τά σπίτια ἀκούγονται μέ μεγάφωνα και σφυρίχτρες παντοῦ. Χθές προσκυνούσαν τούς σκιλίους και είδα πολλούς από αὐτούς μέ κόκκινη μπογιά στό κεφάλι και γιφλάντες μέ λουλούδια



Η οικογένεια του Λάζη, που ζινε στην Ορθόδοξη κατηχούμενοι.



Ο Σιουμπάς μαζί με δύο ινδουιστές μοναχούς που ζινειαφέρονται για την Ορθόδοξη.



Οι πιθηκοι κυκλοφορούν έλευθεροι σάν τις γάτες στην Κατμαντού. Κάτω: Γητευτές φιδιών



στον λαιμό. Αύριο θά προσκυνούν τίς άγελάδες και τήν έπόμενη τά βόδια. Τίς δυό τελευταίες μέρες πρόσεξα πολλούς ανθρώπους νά προσφέρουν θυσίες στά εϊδωλα. Η χώρα είναι μέσα στό σκοτάδι και χρειάζεται τό Φῶς τοῦ Χριστοῦ.

## 22 Οκτωβρίου

Σήμερα είναι ή μέρα πού θά άρχισουμε έπισημα τήν Όρθοδοξη ιεραποστολή στην Κατμαντού και θά κατατάξω τόν Σιουμπάς και τήν οικογένειά του στούς κατηχουμένους. Δόξα τῷ Θεῷ.

Αήγο πρίν άπό τίς δύτικά τό πρωί, ήρθε ένα ζευγάρι ντόπιων στήν Ακόλουθα. "Εβαλα μία εικόνα τοῦ Χριστοῦ στό τραπέζι και άρχισα τίς εύχες τῆς πρώτης ώρας. Ό Σιουμπάς διάβαζε τούς φαλμούς στήν γλώσσα τοῦ Νεπάλ. "Γετερά άρχισα νά προσευχόμαι γιά τήν προσαγωγή τῶν κατηχουμένων. Ένόσω έλεγα τίς προσευχές στά Άγγλικά, ό Σιουμπάς προσευχότα δυνατά στά Νεπαλέζικα. "Εβαλα τά χέρια μου πάνω σέ κάθε μέλος τής οικογένειας και έλεγα τήν προσευχή γιά τόν καθέναν από αύτούς. "Γετερά έδωσα στόν Σιουμπάς τά άπαραίτητα χαρτά που δείχνουν ότι άνήκει πάλι στούς κατηχουμένους και στήν έπισημη άπαρχη τής ιεραποστολής στήν Κατμαντού. (Αύτό είναι άναγκαστο γιά νά έδραιωσει τήν δουλειά που κάνουμε έδω. "Γετερά βγάλαμε όλοι μαζί φωτογραφίες.

Ο ένας άπό τό ζευγάρι πού ήταν μαζί μας ήταν Εύαγγελιστής. Ήρθε στήν Κατμαντού έξαιτίας τών Μαοϊστών. Τό χωριό τους βρίσκεται σέ άπόσταση δεκαεπτά ώρων μέ τό λεωφορείο και τριών ήμερων περπάτημα. Ό Σιουμπάς μοῦ ζήτησε νά μοιραστώ λίγα πράγματα μαζί του και έτοι άρχισα νά μιλώ γιά τήν Όρθοδοξια και τήν άπαρχη τοῦ Προτεσταντισμοῦ. Βλέπω ότι τό ίδιο βασικό μήνυμα θά έπανελαμβάνω καθ' άλη τήν διάρκεια τοῦ ταξιδίου μου.

Μοῦ ζήτησαν νά προσευχήθω γι' αύτούς και έτοι έβαλα τό πετραρχήλι στά κεφάλια τους. "Γετερά πήραμε μπανάνες και τούς γιά πρόγευμα. Αργότερα βγήκα λίγο στήν στέγη γιά νά κοιτάξω τήν πόλη πού καθάρισε από τήν βροχή και νά δώ τόν ήλιο πού έλαψε ζωηρά. Πέρασα λίγη ώρα προσευχόμενος γιά τήν χώρα και τούς άνθρωπους τής. Χωρίς νά τό περιμένω, δ Θεός μοῦ έδωσε άγαπτο και δάκρυα γι' αύτούς τούς άνθρωπους και συγκινήθηκα βαθύ μέ τήν Χάρη Του. Τό είπα στόν Σιουμπάς και άποψέ θέλω νά διαβάσω τήν άκολουθιά τοῦ Αποδείπνου πάνω στήν στέγη.

Μιλώντας άργότερα μαζί του, ό Σιουμπάς έξεφρασε τήν πεποίθηση ότι πολλοί Νεπαλέζοι θά άστασούν τήν Όρθοδοξια. Γιά κάποιο χρονικό διάστημα είχε σταματήσει νά εύαγγελίζεται και νά διδάσκει επειδή κανένας από τήν Όρθοδοξη Έκκλησία δέν τόν βοηθούσε. "Εχει έπιτυχει πολλά παντού στήν χώρα. Έδω στήν Κατμαντού ύπηρχε μία δύσκα 30-40 άνθρωπων πού είχαν πολύ ένδιαφέροντα γιά τήν Όρθο-

δοξία. Παρόλα αυτά, άφουν ζητούσε έδω και τρία χρόνια βοήθεια, κανένας δέν ήρθε από τήν Όρθιοδοξία και οι ἄνθρωποι δήρχισαν νά σκορπίζονται, πιστεύοντας ότι τούς έξαπατούσε. Άκομα και ο ἱδιος, δύως είναι φυσικό, πολεμούσε μέ τίς ἀμφιβολίες και τούς λογισμούς. Τώρα έχει πάρει πάλι κουράγιο και δρχισε νά διδάσκει, μαζεύοντας κόσμο έδω και σ' άλλοληρη την χώρα. Ακόμα μοῦ είπε: «Απλῶς μήν μάς ἀφήσεις μόνους. Μήν ἐγκαταλείψεις αὐτό πού κάνουμε».

Η καρδιά μου συγκινήθηκε. Υπάρχουν πάρα πολλές εύκαιριες για τήν Έκκλησία έδω. Πραγματικά οι ἄγροι είναι ἔτοιμοι για θερισμό. Άλλα θά ύπαρχουν ἐργάτες; Ο Σιουμπάς λέει ὅτι ύπαρχουν πάρα πολὺ λίγοι ιεραπόστολοι έδω. Οι περισσότεροι από τούς προτεοτάντες έχουν φύγει ἐπειδή: «Οι περισσότεροι φοβούνται νά ἔρθουν πιά έδω». Ό Θεός νά δώσει κουράγιο στούς Όρθιοδόξους.

### 23 Οκτωβρίου

Μετά τίς πρωινές προσευχές και τό πρόγευμα, προσπαθήσαμε νά συνδεθούμε με τό ἡλεκτρονικό ταχυδρομείο, ἀλλά, δύως συμβαίνει συνήθως έδω, δέν ύπηρχε σύνδεση. «Ἐτσι τούς διδαξα δύο Τίμους. Τό τροπάριο τοῦ Σταυροῦ και τῆς Αναστάσεως. «Σῆμερον ή Σωτηρία». Μέ χογγράφησαν ώστε νά μποροῦν νά έξασκούνται ὅταν θά φύγουν.

Μέ όλλοληρη τήν οἰκογένεια πήγαμε σήμερα στήν ιστορική πόλη Μπαχιτιπούρ. Πολὺ ἐνδιαφέρουσα πόλη. Εἶχαμε ἔνα πολὺ μακρύ και δύσκολο ταξίδι μέ τό ταξί. Ἐνώ ταξιδεύαμε, ἤρθαμε ἀντιμέτωποι μέ τέσσερα λεωφορεία Μαοΐστων, πού κάθονταν ἀκόμα και στίς δροφές, και φορούσαν τά κόκκινα μαντήλια, καθώς ἀνέμιζαν τίς σημαίες τους. Σέ κάποια στιγμή βρεθήκαμε ἀνάμεσα σέ δύο λεωφορεία. Τούς κοίταξα και μέ κοιτάζαν πίσω. Φαίνονταν νά διερωτώνται: «Τί είναι αὐτό;» Τούς σταύρωσα και εύχθηκα νά βοηθήσει ο Θεός νά φύγουν από τό Νεπάλ. Ή χώρα βρίσκεται σέ σταυροδρόμι. Ό Θεός νά τούς λυτρώσει.

Πίσω στό σπίτι πιά είμαστε δύοι πολύ κουρασμένοι. Μετά τό φαγητό τούς μιλήσα γιά τούς Ἅγιους και

τούς Προστάτες Ἅγιους. «Τοστερα τούς ἀνέφερα ποιός θά είναι ο δικός τους προστάτης Ἅγιος. Ο Σιουμπάς θά έχει τόν ἀπόστολο Παῦλο γιά εύνόθους λόγους, ή Καμάλα θά έχει τήν ἁγία Μεγαλομάρτυρα Αἰκατερίνη. Ο Σίρις θά έχει τόν ἁγιο Σεραφείμ και ή Ἀσμα τήν μάρτυρα Ἀνυσία.

Απόφει συζητήσαμε γιά τό ταξίδι μας έξω από τήν Κατμαντού και ο Σιουμπάς μού διηγήθηκε τήν προγνώμενη ζωή τούς ήνδουστής ιερέας, κάτι πού είχε πολύ ἐνδιαφέρον και πού μέ βοήθησ νά τόν καταλάβω καλύτερα ώς ἀνθρωπο.



Τά μέσα μαζικής μεταφορᾶς έχουν τήν δική τους γραφικότητα, πού δέν είναι ἀσκετή ἀπό τήν πολιτιστική ταυτότητα τῶν Νεπαλέων.

### 25 Οκτωβρίου

Τό πρωί ταξιδέψαμε γιά πρώτη φορά έξω από τά σύνορα τῆς Κατμαντού. Μόλις πού ταξιδέψαμε δέκα λεπτά και τό λεωφορείο μας σταμάτησε σέ μία διασταύρωση και δέν προχωρούσαμε ἀλλο. Ο Σιουμπάς φώναξε: «Μαοΐστές». Αὐτό τράβηξε τήν προσοχή μου. Είδα καμιά

δωδεκαριά ἀστυνομικούς νά ἔρχονται στήν διασταύρωση και σκέφτηκα ὅτι θά τά κανόνιζαν. «Ομως μόλις έξετασαν τήν κατάσταση, γύρισαν πίσω και ἐπέστρεψαν ἀπό εἴκο πού ήρθαν.

«Τοστερα ἤρχισαν νά μυρίζουν καμένα ἐλαστικά. Οι Μαοΐστές ἔβαλαν φωτιά σέ μερικά ἐλαστικά γιά νά ἐμποδίσουν τήν κίνηση τῶν αὐτοκινήτων. Ο δόλγος μας γρήγορα γύρισε τό λεωφορείο πρός τά πίσω και, ἀφού βρήκε ἔνα μικρό δρομάκι, τό ἀκολουθήσαμε μέχρι πού μάς ἔβγαλε πάλι πίσω στόν κύριο δρόμο.

Μέχρι τότε δώμας οι Μαοΐστές ἔστησαν μπλόκο σέ δύλους τους δρόμους και οι φύλοις ἔφταναν ψηλά. «Ομως ἐμεῖς φύγαμε και ἀνεβήκαμε στά βουνά και μακριά ἀπό τήν Κατμαντού.

Οκτώ ώρες μετά (γιά ἔνα ταξίδι πού στίς Ήνωμένες Πολιτείες ήταν χρειαζόταν 2 ώρες), φθάσαμε στόν προορισμό μας. Βρισκόμαστε σέ μία πόλη δίπλα ἀπό τήν Λουμπίνι, πού είναι ἡ γενετικά τού Βούδα. Αὔριο θά συναντήσουμε κάποιους Προτεστάντες, γνωστούς τού Σιουμπάς. Θά μείνουμε δύο μέρες και μετά θά με-



'Ο θεός πίθηκος.



Κεντρικός ναός.



'Ο π. Σεραφείμ στά σκαλοπάτια ἐνός ἀρχαίου ιν्दουιστικοῦ ναοῦ.



'Ο π. Σεραφείμ στήν αὐλή ἐνός μεγάλου βουδιστικοῦ μοναστηρίου.

ταβούμε στά ἀνατολικά. Ό Σιουμπάς προσπάθησε νά συναντήσουμε μέ τήν οίκογένεια τῆς Καμάλα, ἀλλά αύτοί ἀρνήθηκαν. Είναι Ινδουιστές και τήν ἔχουν ἀποκόψει ἀπό τήν οίκογένεια.

## 26 Οκτωβρίου

Σήμερα πήγαμε στήν Λουμπίνι. Ὁραία, καινούργια, βουδιστικά μοναστήρια ἔχουν κτιστεῖ ἐδῶ ἀπό τούς Βουδιστές ἀπό πολλές διαφορετικές χώρες. Ὁραιότατα τε μένη, ἀλλά ἀδεια. Ἐντελῶς ἀποκομμένα ἀπό ὅπουδήποτε πνευματική παρουσία. Κατ' ἀκρίβεια, δέν ἔνωσα ούτε καμια δαιμονική δύναμη μέσα, ἀπλά μία κενότητα. Αντίθετα, στά Ινδουιστικά τε μένη, κάποιος μπορεῖ γρήγορα νά ἀντιληφθεῖ δαιμονικές παρουσίες. Οι ἀνθρώποι ἔχει καθ' δλη τήν διάρκεια τῆς ημέρας θυσιάζουν στοὺς δάμους.

Περπατώντας ἀνάμεσα στίς μεγάλες ἑκστάσεις τῶν βουδιστικῶν μοναστηρίων, οἱ πάντες μέ κοιτάζαν μέ περιέργεια και ἀπορία.

"Ἐνας Βουδιστής μοναχός μέ προσέγγισε καὶ μοῦ συστήθηκε. «Μέ λένε Ν καὶ εἶμαι Βουδιστής μοναχός».

Τού ἀπάντησα: «Ἔλμαι ὁ π. Σεραφείμ καὶ εἶμαι Χριστιανός Ὀρθόδοξος ἱερέας». Χαμογέλασε, μέ καλωσόρισε στό Νεπάλ καὶ συνέχισε τόν δρόμο του. Τάραχον κάποιες περιέργες δομούτητες ἀνάμεσά μας. Καὶ οἱ δυό μας φορούσαμε κάπως παρόμοια ρούχα, τό ράσο μου καὶ ἡ ρόμπα του. Καὶ οἱ δυό κρατοῦμε κομποσκόνια πού είναι σχεδὸν πανομοιότυπα. Οι ἀνθρώποι δέν ἔρουν πῶς νά μέ ἀντιμετωπίσουν. ἀλλά ἀρκετοί ἐνδιαφέρονται καὶ θά ἀκουγαν εὐχαρίστως τί ἔχω νά πω. Ἄλλοι φυσικά δέν είναι τόσο φιλικοί καὶ ἀντιδροῦν στήν δυτική παρουσία μου.

"Ἐπειτα ἀπό λίγες ὥρες σ' αὐτό τό ἀχανές μέρος, πήραμε τό λεωφορεῖο καὶ ἐπιστρέψαμε στήν πόλη καὶ τό ξενοδοχείο μας. Ήστόσο, στά τρία τέταρτα τοῦ δρόμου συναντήσαμε και πάλι τούς Μαοΐστές. Λεωφορεία ἐμπόδιζαν τήν κυκλοφορία καὶ ἐλαστικά καίγονταν. Ἔτοι νοικάσαμε μία χειράμαξα καὶ ὁ δύηγός μας πήγε πίσω στό ξενοδοχείο ἀπό πλαϊνά σοκάκια.

Καὶ νά τι μας περίμενε ἔκει. Ή κύρια ἐκδήλωση εἶχε στηθεῖ ἀπέναντι ἀπό τό ξενοδοχείο μας. Είτα στόν Σιουμπάς νά πάμε νά δούμε τί γίνεται. Αύτοί ἀρνήθηκε καὶ είτε διτί καλύτερα θά ἤταν ἄν πηγαίναμε στό δωμάτιο μας. Ἀλλά τήν ὥρα πού πλήρωνα τό δύηγό, κατευθύνθηκα πρός τήν ἐκδήλωση.

Μιά ἔξεδρα εἶχε στηθεῖ ἔκει διού πάθος καὶ οἱ ἀνθρώποι κάθονταν στό ἔδαφος ἀκούγοντας. Πλησίασα καὶ οἱ ἡγέτες μέ κοιτάζαν. Ἀντιληφθηκα ὅτι, ἀν ἀπλά περπατοῦσα στήν ἔξεδρα, θά μπορούσα εὔκολα νά ἀποσπάω τήν προσοχή τους καὶ νά ἀναστατώσω τήν συνάντηση. "Ημοιν ἔτοιμοι νά προχωρήσω δταν ένιωσα τό χέρι τού Σιουμπάς στό μπράτσο μου.

«Έλα, πάτερ, πάμε καλύτερα στό δωμάτιό μας. Ήξερα τί ήθελες νά κάνεις και γι' αυτό σέ σταμάτησα», πρόσθεσε γελώντας.

Είπε ότι συνήθιζε νά χρησιμοποιεί μία πλαστή δημοσιογραφική ταυτότητα γιά νά παραβίσκεται στις μαρτυρίες συναντήσεις στά χωριά και ίστερα διδασκει γιά τόν Χριστό. Άλλα ή Καματού τού ζήτησε νά σταμάτησε και νά σκεφτεί τήν οίκογένειά τους.

Άργησαν στό μεσημεριανό, άλλα τήν ώρα που τρώγαμε ήθελε ένας Προτεστάντης ήγετης και μᾶς πλησίασε. Άρκετοι ήλιοι έπροκειτο νά ξέρουν, άλλα έμποδιστηκαν από τήν άπεργια. Ταξίδεψε τριάντα λεπτά μέτα πόδια και 3 δρές μέτο λεωφορείο γιά νά μᾶς συναντήσει.

Μοιράστηκα μαζί του τήν ιστορία τής Ορθόδοξης Έκκλησίας, πώς αυτή ή Έκκλησία διατηρεῖ τήν αποστολική διδαχή, διτι μόνο αυτή ή Έκκλησία έχει διατηρήσει τά άγια μιστήρια κ.λπ. Μου είπε ότι ήθελε νά φέρει και άλλους στήν Καταματού γιά νά μέ άκουσουν νά διδάσκω τήν έπομενη φορά που θά έρχομουν ήδω.

Ο Σιουμπάς θά ήθελε νά δημιουργήσει ένα σύστημα διδαχής μέ αλληλογραφία γιά τούς ιερείς στά χωριά. Κάτι πρέπει νά γίνει, άλλα χρειάζεται πολλή δουλειά.

Ο Σιουύκ, τόν διποίο συνάντησα σήμερα, και ή οίκογένειά του, διώχτηκαν πραγματικά γιά τήν πίστη τους στόν Χριστό. Όθειος του ήταν Βουδιστής ήγετης, που προσήλυτιστηκε και δόδηγησε και τήν υπόλοιπη οίκογένειά του στήν πίστη τού Χριστού. Οι Βουδιστές τούς χτύπησαν και τούς δόδηγησαν στά βουνά και στις σπηλιές. Στό τέλος μεταφέρθηκαν σέ άλλο χωριό, διπου ύπηρχαν μερικοί άκυρα χριστιανοί. Ό διωγμός σταμάτησε όταν υιοθετήθηκε στό Νεπάλ κάποια μορφή δημοκρατίας. Κάποιοι άπο τούς πρώην δήμους, μάλιστα, άσπαστηκαν τόν Χριστιανισμό.

Συνέχισε λέγοντας ότι στήν άρχη τής χριστιανικής ζωῆς ύπαρχε μεγάλη άλληγράγγη και ένότητα. Άλλα μέτον καιρό οι Δυτικοί ιεραπόστολοι έσπρωξαν τόν δικό τους τοπικισμό και σήμερα δέν ύπάρχει αυτή ή ένότητα άναμεσα στούς λιγοστούς χριστιανούς. Οι ιερείς

φοβιούνται και δέν έμπιστεύονται ό ένας τόν άλλο. Από αυτό τό σημείο άρχισα νά μοιράζομαι μαζί του τήν ιστορία τής Ορθόδοξιας και τού Προτεσταντισμού.

## 27 Οκτωβρίου

Αύτό τό πανδοχείο βρίσκεται στήν άκρη τής πόλης, πάνω στό βουνό. Ο Σιουμπάς λέει ότι ήδω είναι ό χώρος δπου θά έδραιωθει ή δεύτερη έκκλησία στό Νεπάλ γιατί είναι πολύ κεντρικός.

Τόν περισσότερο καιρό είναι πολύ ησυχα ήδω, άλλα μόλις ξαπλώσαμε στό κρεβάτι, κατά τίς 9.30 μ.μ., χθές, ένας σκύλος άρχισε νά γαυγίζει. Κατά τά μεσάνυκτα δ Σιουμπάς δοκίμασε νά μιλήσει στή ρεσεψιόν γιά νά κάνουν κάτι, άλλα δέν βρήκε άνταποκριση. Άκόμα και μέ τίς ώτοασπίδες ήταν τρέλα. Τελικά στίς 2.47 π.μ. ξαναδοκίμασε, άλλα και πάλι δέν πήρε άπα-

ντηση. Ο σκύλος τελικά σιώπησε. Ο Σιουμπάς λέει ότι οι δάιμονες έχουν θυμάσει μέ τήν παρουσία μας ήδω.

Τό έρχομενο άπόγευμα, γνώρισα έναν ιερέα, ό όποιος είχε ταξιδέψει άφρετες ώρες γιά νά συναντήσει έμενα και τόν Σιουμπάς. Μού διηγήθηκε μία ώραιάτατη ιστορία γιά τήν μεταστροφή του στόν Χριστιανισμό, δπαν τόν ρώτησα σχετικά. «Ήταν Βουδιστής λάμα και είχε άφρωστησε άπο καρκίνο. Έφτασε στά τελευταία στάδια τού καρκίνου και τό Αντικαρκινικό Κέντρο τόν έστειλε στό σπίτι γιά νά πεθάνει. Τά πλευρά του είχαν καταφαγώθει άπο τόν καρκίνο και είχαν άρχισει νά έπηρεάζονται και τά ζωτικά του δργανα. Ή γυναίκα του κατέφυγε σέ άλλες πηγές, δπως στήν μαγεία, άλλα τίποτε δέν συνέβη. Μιά μέρα ένας Χριστιανός πάστορας τήν βρήκε νά κλαίει στήν άκρη τού δρόμου. Ακουσε τήν ιστορία τής και τής είπε ότι άν δ σύζυγός της δεχόταν τόν Χριστό στή ζωή του, ίσως νά γιατρεύοταν άπο τόν θέο.

«Όταν τό άνεφερε στόν σύζυγό της, έκεινος άρνήθηκε. «Οταν ίδως ό πόνος άρχισε νά γίνεται άνωπάρος, μετάνιωσε και πήγε νά έπισκεψει τόν πάστορα. Δέχηκε τόν Χριστό και άμεσως ένιωσε είρήνη και άνακουφιση. Σέ λίγες μέρες είχε γιατρεύει έντελως.





**Μαούστες άνεμιζοντας τις κόκκινες σημαίες τους.**



**'Ο Σιουμπάς σε παλαιότερη φωτογραφία ως ινδουιστής ιερέας.**



**Κατμαντού, η πρωτεύουσα του Νεπάλ. Σε δύσκολο τά Ιμαλάια.**



**Τό σπουδαιότερο ινδουιστικό τέμενος Pashupatinat, στην Κατμαντού. Σάμα νεφροῦ κάγγεται διπλα από τόν ποταμό. Πάνω άριστερά, ναός που μοιάζει με τούς χριστιανούς.**

"Όταν δημιώς τό έμαθαν οι χωριανοί του, τόν έξεδώξαν και τού είπαν ότι δέν μπορούσε νά πάινει νερό από τήν πηγή τού χωριού πιά, ούτε και νά άγοράζει φαγητό από τήν άγορά. Κάποιες φορές τού έπιτυθεντο και τόν χτυπούσαν.

"Ένα μήνα άργότερα, ό γιος του έπεσε όποιο ήταν δένδρο και έσπασε τό πόδι τού στόν μηρό, καθώς και τό χέρι του. Δέν τούς έπετρεψαν νά πάνε στήν κλινική. Τά κόκκαλα κόλλησαν μαζί παραμορφωμένα, μέ τό ήνα πόδι πιό κοντό από τό άλλο, ήνω τό δεύτερο δέν μπορούσε καν νά τεντωθεί. "Επρεπε νά χρησιμοποιει πατερίτσες, κουτσάνοντας. Τό δέ χέρι του ήταν σχεδόν άχροστο.

Μέ τόν καιρό, έπισκεψθηκαν κλινικές στήν Κατμαντού και άλλοι, άλλα κάθι ιατρός τούς έλεγε ότι δέν υπήρχε κάτι πού θά μπορούσαν νά κάνουν. Τό κάταγμα ήταν πολύ παλιό και δέν μπορούσαν νά τό έπιδιορθώσουν. Συνάντησαν και ήναν Κορεάτη Χριστιανό χειρουργό, δό όποιος τό έπιβεβαίωσε, άλλα πρόσθεσε: «Άν νηστέψετε και προσευχηθείτε, ο Θεός θά τόν γιατρέψει».

Έπεστρεψαν στή σπίτι τους και γιά τρεις μέρες προσεύχονταν και νήστευαν. Μπροστά στά μάτια τους τά δύστα άρχισαν νά έπιμηκύνονται και νά ίσιωνουν. Ήταν τόσο χαρούμενοι, πού τό γιόρτασαν τρώγοντας και δοξάζοντας τόν Θεό. "Υστερα, προσευχήθηκαν και νήστεψαν γιά άλλες τρεις μέρες και γιατρέψτηκε και τό χέρι τού παιδιού. Βλέποντας αυτό οι χωρικοί θώμασαν και δήλωσαν ότι αυτός ο Χριστιανός Θεός ήταν όπωδεσκηποτε ήνας πολύ δυνατός Θεός. 'Ο έπι κεφαλῆς τού χωριού αποφάσισε ότι από τώρα και στό έξις κανένας από τό χωριό δέν θά έβλαπτε τήν οίκογένεια ή άλλο χριστιανό. Γρήγορα και άλλοι μεταστράφηκαν στόν Χριστό και διάθρωπος αυτός έκανε έκει μιά έκκλησια. "Εκλαγε καθώς μού δυνηγούνταν πως ο Θεός τόν άνεστησε στήν άληθινή ζωή και γιατρέψει τόν γιο του.

Ωστόσο άκομα ύποφερε. Τώρα οι Μαούστες έρχονται συχρά και καταλαμβάνουν τήν έκκλησια γιά νά τήν χρησιμοποιήσουν γιά τίς συναντήσεις τους. Μετά μένουν και κοιμούνται μέσα. Τού λένε μάλιστα ότι, δταν θά άνελθουν στήν έξουσία, θά κλείσουν τήν έκκλησια και θά τού πάρουν τό κτήριο. 'Ο Θεός νά τόν προστατέψει!

## 29 Οκτωβρίου

Στό πρόγευμα σήμερα συναντήσαμε κι άλλον πάστορα, δό ποιος είχε έθει δάπο μακριά γιά νά τόν συναντήσει. (Τήν ώρα πού τρώγαμε, δ. Σιουμπάς άπαντούσε στά τηλέφωνα από άλλους πού είχαν μάθει ότι βρισκόταν στήν περιοχή και ήθελαν νά τόν συναντήσουν, άλλα δέν μπορούσαμε νά μεινούμε έδω γιά πολύ άκομα). Αυτός ο διάθρωπος άσπάστηκε τόν Χριστιανισμό δταν βρήκε στό δρόμο ένα Χριστιανικό βιβλίο, τό όποιο διάβασε και συγχινήθηκε. Άργότερα άφρωστησε πολύ. Τό βράδυ είδε στόν υπνο του τόν πάστορα πού

είλης άφησει στόν δρόμο τό βιβλίο νά τοῦ λέει νά σηκωθεῖ καὶ θά γιατρεύουταν. Τήν ἐπομένη, βρῆκε τόν πάστορα, ὁ ὄποιος προσευχήθηκε γι' αὐτόν. Γιατρεύεται καὶ δέχτηκε τόν Χριστό.

Ο πατέρας του ήταν μάγος καὶ θύμωσε πολὺ μέ τήν ἀπόφαση τοῦ γιοῦ του. Ἡ μητέρα του τότε ἀφρώστησε καὶ αὐτός τοις προσπάθησε νά τήν γιατρέψει μέ τά μάγια, ἀλλά ἀπέτυχε. Κοροϊδεύοντας τόν γιο του, τοῦ λέει: «Γιά νά δοῦμε ἀνό Θεός σου θά τήν γιατρέψει!». Ο γιός προσευχήθηκε στόν Χριστό γιά τήν μητέρα του καὶ ἔκεινη γιατρεύτηκε. «Γετερά ἀπό αὐτό, τόσο ὁ πατέρας ὅσο καὶ ἡ μητέρα ἀσπάστηκαν τόν Χριστό.

Μέ τόν καρύ ἄρχουσι μία ἀδελφότητα καὶ σταδιακά μεταστράφηκαν καὶ ἄλλοι. Ὡστόσο, ὁ πάστορας ἀνέφερε ὅτι οὐτε ἔκεινος οὐτε ἄλλοι ἱερεῖς εἶχαν δεχθεῖ ὅποιας αδήπτος ἐκπαίδευση ἢ διδασκαλία. Γνωρίζουν μόνο νά διαβάζουν τήν Βίβλο, νά προσεύχονται καὶ νά τραγουδοῦν. Ὁ ἰδιος, ὅπως καὶ οἱ ἄλλοι, μᾶς τόνισε ὅτι πρέπει νά καθοδηγηθοῦν. Μοῦ φαίνεται ὅμως ὅτι αὐτή ἡ ἀπούσια ἐκπαίδευσης μᾶς δίδει τήν εὔκαιρια νά τούς καθοδηγήσουμε ως Ὁρθόδοξους Χριστιανούς.

### 30 Οκτωβρίου

«Γετερά ἀπό ἔνα βραδινό ταξίδι 5-6 ὥρῶν μέ λεωφορείο πρός τήν Μπριτανόν, σήμερα τό πρωί, ώς συνήθως, προσευχήθηκαμε νά μᾶς δεῖξει ὁ Θεός τόν δρόμο μας καὶ νά ὀδηγήσει κοντά μας τούς ἀνθρώπους πού θέλει καὶ νά μᾶς ἀνοίξει τίς πόρτες. Εἴπα στόν Σιουμπάς ὅτι ηθελα νά κάνων λίγη προεργασία γιά τόν διάκονο Θωμά στό θέμα τοῦ νεπαλέζικου τσαγιού. «Ἐτσι, νοικιάσαμε μία χειρόμαξα καὶ εἴπαμε στόν ὀδηγό νά μᾶς πάρει στήν ἀκρη τῆς πόλης, στίς φυτείες τσαγιού. Τήν ώρα πού πλησιάζαμε, οἱ θεριστές μετέφερναν τά σακιά μέ τά φύλλα πίσω στό ἐργοστάσιο. Πλησιάσαμε καὶ μιλήσαμε στόν φρουρό, ὁ ὄποιος ἔτυχε νά είναι χριστιανός, καὶ μάλιστα εἶχε συναντήσει τόν Σιουμπάς στήν Κατμαντού τόν περασμένο μήνα. «Ο Σιουμπάς -ἀντίθετα- δέν τόν ἀναγνώρισε, παρ' ὅλο

πού ἐργαζόταν ώς μεταφραστής μαζί του. Ὁ φρουρός τότε μᾶς σύστησε στόν διευθυντή, πού ήταν πολὺ φιλικός καὶ ὁ ὄποιος μᾶς ἔναγγησε στό ἐργοστάσιο μέ καλή διάθεση. Στό τέλος μᾶς ἔδωσε καὶ δείγματα ἀπό τό τσάι πού παράγουν ἔκει. «Ἐτοι τά κανόνισε δλα δ Θεός κατά τήν διάφορεια τῆς ἐπίσκεψής μας στό ἐργοστάσιο. Τώρα ἔτοιμαζόμαστε νά πορευθοῦμε πρός ἔναν καταυλισμό προσφύγων ἀπό τό Μπουτάν καὶ νά συναντήσουμε ἔναν πάστορα.

Μόλις τώρα ἐπέστρεψα ἀπό τόν καταυλισμό. Ὁ Θεός νά τούς ἔλεει. Τπάρχουν περίπου 15 χιλιάδες ἀνθρώπωποι στόν καταυλισμό, περιλαμβανομένων καὶ τριῶν χιλιάδων χριστιανῶν. Γνώρισα τόν ἡγέτη μᾶς χριστιανῆς ὁμάδας. Τί ταπεινός ἀνθρωπος! Τόν ρώτησα πώς περνοῦσε τήν ἡμέρα του στόν καταυλισμό. Μοῦ εἶπε ὅτι, ἀφοῦ διαβάσει πρώτα τήν Βίβλο, περνᾷ πάρα πολλές ὥρες προσευχόμενος γιά τόν κόσμο. «Παρόλο πού δέν ξέρω τόν κόσμο, ὁ Θεός τούς γνωρίζει καὶ ξέρει τί χρειάζονται». Αὐτό εἶναι ἀκριβώς πού λέει ὁ ἄγιος Σιλουανός!

«Ἐνιωσα νά βρίσκομαι στήν παρουσία ἐνός πολὺ ἀγίου ἀνθρώπου. Ήταν εὐλογία πού τόν συνάντησα. Αὐτός καὶ ἡ γυναίκα του, δημος καὶ οἱ ἄλλοι πρόσφυγες, δέν ἔχουν τίποτε. Ή καλύβα τους είναι φτιαγμένη ἀπό μπαμπού καὶ δλα τους τά ἐπιπλα είναι ἔνα κρεβάτι καὶ δύο- τρία σκαμνάκια. Κάθε δωμάτιο είναι μόνο 4X6 πόδια καὶ ἄλλα είναι καὶ πολύ μικρά. Μαγειρεύονται μέ κάρβουνο. Κλείνουν τίς τρύπες τής καλύβας τους μέ ἐφημερίδες, ἀλλά τόν περισσότερο καρό δύνεμος καὶ ἡ βροχή διαπερνοῦν μέσα ἀπό τά καλύμματα. Οι ἀνθρώποι: ἔχουν νά ἀντιμετωπίσουν βαρύτατη ζέστη τό καλοκαίρι, πολλές βροχές τήν ἐποχή τῶν μουσώνων καὶ σκληρό κρύο τόν κειμώνα. Δέν ὑπάρχει καμιά πηγή θέρμανσης γι' αὐτές τίς καλύβες καὶ καθόλου προστασία ἀπό τά στοιχεία τῆς Φύσης. Τό πάτωμα είναι φτιαγμένο ἀπό ἔγραμμέν λάστη.

Αὐτοί οι ἀνθρώποι δέν ἔχουν υπηκοότητα, οὐτε καὶ μέλλον σ' αὐτή τήν γῆ. Ή κυβέρνηση ἔχει πάρει τά διαβατήριά τους καὶ τά ἔχει πουλήσει σέ ἄλλους ἀπό τό



Ἀποφή τῆς πρωτεύουσας τοῦ Νεπάλ, Κατμαντού.



‘Ο καταυλισμός τῶν Νεπαλέζων προσφύγων ἀπό τὸ Μπουτάν.



Φωτογραφία ἐκκλησίας στὸν καταυλισμό τῶν Νεπαλέζων προσφύγων ἀπό τὸ Μπουτάν.



‘Ο Σιουμπάς μὲ τὸν πάστορα τῆς ἐκκλησίας στὸν καταυλισμό, ποὺ προστίχεται γιὰ τὸν κόσμο ὅλῃ τὴν ἡμέρα δύως ὁ ἄγιος Σιλουανός.



‘Η οἰκογένεια τοῦ πάστορα στὸν καταυλισμό.

Νεπάλ γιά νά μπορέσουν νά ζητήσουν πολιτικό ἄσυλο σε ξένες χώρες. Μέ το μερίδιο φαρητοῦ πού τούς ἀναλογεῖ μόλις καὶ μποροῦν νά ἐπιβιώσουν. Μᾶς προσέφεραν μέ καλοσύνη τσάι καὶ μπισκότα. ‘Ηπια τὸ τοσαὶ γιά νά τούς εὐχαριστήσω, ἀλλά ἀφορα τὰ μπισκότα γι’ αὐτούς. Ο πάστορας ὑποφέρει ἀπὸ διαβήτη, ἀλλά δέν ἔχει καθόλου φάρμακα.

Τὴν ὥρα πού φεύγαμε, ἤρθε μαζί μας στὸ ξενοδοχεῖο γιά νά τοῦ δώσουμε κάποια φάρμακα. Ρώτησα τὸν Σιουμπάς ἃν οἱ πρόσφυγες ἐπισκέπτονται συχρά τὴν πόλη. ‘Ομως ἀντιλήφθηκα ὅτι ή ἀπάντηση θά εἶναι «δχι». Ήμεις γιά νά πάμε στὸν καταυλισμό εἴχαμε μισθώσει ταξί γιά νά μᾶς πάρει ἀρκετά χιλιόμετρα ἔξει ἀπό τὴν πόλη καὶ νά περάσουμε καὶ δύο ποταμούς, πού είχαν πλημμυρίσει τούς δρόμους, οἱ ὅποιοι δέν θά διορθωθοῦν ποτέ. Οι πρόσφυγες δέν θά μποροῦσαν ποτέ νά μισθώσουν ἔνα ταξί.

‘Ο Σιουμπάς μοῦ εἶπε ὅτι ὅ ἀνθρωπος αὐτός ἥπτιζε μία μέρα νά ἀγοράσει: Ἐνα ποδήλατο γιά νά μπορέσει νά βρει δουλειά, μεταφέροντας ρύζι καὶ τούς. Τό ποδήλατο θά τό ἔδινε μετά στὰ δύο πνευματικά του παιδιά ὥστε νά μπορέσουν νά κερδίσουν κάποια χρήματα γιά τὴν οἰκογένειά τους. ‘Ετοι, χρησιμοποιώντας μερικά χρήματα ἀπό τίς προσφορές τῶν πιστῶν γιά τὴν Ὁρθόδοξη ἐκκλησία τοῦ Ἅγιου Σιλουανοῦ, διΣιουμπάς τοῦ ἀγόρασε τό ποδήλατο. Ο Θεός νά τούς βοηθάει δύοις.

### 3 Όκτωβρίου

Φύγαμε ἀπό τὴν Μπιρταμόντ στὶς 4.30 π.μ. μέ λεωφορεῖο γιὰ τὴ Κατμαντού. Οἱ δόηγοί τῶν λεωφορείων εἶναι ιδιαίτερα ἀπρόσεκτοι. Εἶδαμε στὸν δρόμο ἀρκετά δυστυχήματα καὶ ἔναν ἀνθρώπο νά ἔχει χάσει τὴν ζωὴ του. Εἶμαστε εὐγνωμονεῖς στὸν Θεό πού φτάσαμε σῶοι.

### 3 Νοεμβρίου

‘Ο Σιουμπάς κι ἐγώ ἐπήγαμε χβές στὴν περιοχὴ Θάμελ καὶ συναντήσαμε ἔναν νεαρό Ἀμερικανό, τὸν Μπέν, ὁ ὄποιος κάνει μία μικρὴ ιεραποστολικὴ ἐργασία μέ τοὺς ἀστεγούς καὶ τοὺς ναρκομανεῖς. Εἶναι ἔνα καλό παιδί. Περάσαμε τὴν ὥρα ἐπισκεπτόμενοι τὴν περιοχὴ γύρω ἀπό τὴν Θάμελ καὶ τὴν πλατεία Ντάρμπαρ.

Τὸ πρώι, ἐνὸν ἐτοιμαζόμαστε νά πάμε στὴν πόλη, ὁ Σιουμπάς ἤρθε καὶ μοῦ ἀνακοίνωσε ὅτι ἔνας πάστορας εἰχε φθάσει στὴν Κατμαντού καὶ ήθελε νά μέ δεῖ. ‘Ο Σιουμπάς τοῦ εἶχε μιλήσει προηγουμένων γιὰ τὴν Ὁρθόδοξη. ‘Οταν λοιπὸν ἀκούσους ὅτι ἔνας Ὁρθόδοξος ιεράρχος στὴν Κατμαντού, ζήτησε νά μέ φέρει στὸ χωριό του γιά νά μέ γνωρίσει στὴν ἐκκλησία του. Ήστόσο, ἐπειδὴ διΣιουμπάς σκέψηκε ὅτι αὐτό θά ἦταν ὑπερβολικό γιά ἐμένα, ἔφερε τὸν ἴδιο τὸν πάστορα στὴν Κατμαντού.

Γιά νά φθάσει ἐδῶ, περπάτησε ἀπό τὸ ὁρεινό χωριό του

πρώτα δύο μέρες, περνώντας ποτάμια γιά νά βρει έναν δρόμο. Άπο τέσσερις αναγκάστηκε νά αντέξει ένα ταξίδι 18 ώρων μέλεωφορείο, για τό δόποιο διουμπάς λέει ότι ήταν πολύ χειρότερο απ' ότι ήγια είχα γνωρίσει μέχρι τότε. (Μένει στά δυτικά τού Νεπάλ, και δύοι δρόμοι υπάρχουν έκει είναι πολύ πρωτόγονοι. Τήν περασμένη έβδομαδά ένα λεωφορείο έπεσε σε γκρεμό, σκοτώνοντας 42 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 45. Παρεμπιπόντως, δέν υπάρχει λεωφορείο στό Νεπάλ πού νά χωράει τόσους ανθρώπους. Πρέπει νά κάθονταν περισσότεροι από 20 στήν όροφη).

Φυσικά δέν γνώριζα τά προηγούμενα τηλεφωνήματα αύτοῦ τοῦ ανθρώπου στόν Σιουμπάς και γιά τήν έπιμονή του νά μέγινωρίσει. Όταν έμαθα όλα αύτά και γιά τό πόσο ταλαιπωρήθηκε γιά νά φθάσει ως έδω, ένιωσα και πάλι ντροπή και ταπείνωση μπροστά σέ τέτοιον ανθρώπο.

Τήν τελευταία φορά πού αύτός έπισκεψήθηκε τή Κατμαντού, έπεσε και έσπασε τόν άστραγαλό του, προσπαθώντας νά περάσει ένα ποτάμι. Δέν είχε άλλη έπιλογή από τό

νά συνεχίσει τό ταξίδι του. Μπορεῖς διά μιᾶς νά διακρίνεις ότι είναι ανθρώπος μέ δύναμη και χαρακτήρα. Οι Μαοΐστές τόν άπειλήσαν και τόν ξυλοκόπησαν πολλές φορές. "Επρεπε νά ξεφύγει από τό χωρίο του και νά κρυφτεί περισσότερο από έξι μήνες πρίν νά μπορέσει νά έπιστρέψει πίσω στήν οικογένειά του και τό σπίτι του. Νωρίτερα φέτος τόν άπήγαγαν οι Μαοΐστές και τόν κράτησαν σ' έναν καταυλισμό κρατουμένων γιά έναν μήνα. Άλλα πάντοτε καταφέρει νά έπιστρέψει πίσω στήν οικογένεια και τήν έκολησία του. Ο Σιουμπάς λέει ότι αύτός ο ανθρώπος δέν τούς φοβάται.

Οι Μαοΐστές έκλεισαν διά τά σχολεία στήν περιοχή του. Δέν γίνεται καμία διδασκαλία έκει τώρα γιά τά παιδιά. Άντι αύτής, τούς παραδίδουν καθημερινά κομμουνιστική προπαγάνδα.

"Ο Σιουμπάς είτε έπισης ότι οι ανθρώποι πεινούν

στά δυτικά της χώρας. Έφόσον δέν υπάρχουν δρόμοι, δέν υπάρχει ούτε έμπόριο. Οι πειρισσότεροι καλλιεργούν μία μικρή έκταση γής, και σαν δύτια πάντα καλά, μπορούν νά έχουν τροφή γιά έξι μέντια μήνες τόν χρόνο. Ό πάστορας τόν διέκοψε γιά νά πει ότι μερικοί έχουν τροφή μόνο γιά ένα μήνα τόν χρόνο. Έξαιτίας τής κατάστασης, οι πατεράδες φεύγουν γιά τήν Μέση Ανατολή και τήν Ινδία προκειμένου νά κερδίσουν χρήματα γιά τίς οικογένειές τους. Έχασε φέτος κάποιες οικογένειες πού έπρεπε νά μετακούμπουν. Άλλα και από τήν άλλη, μόλις έχει έχηγησην σε έξι Ινδουιστικές οικογένειες πού προστέθηκαν στήν έκκλησία τού περασμένο μήνα.

Έπειδή ό Σιουμπάς έχει έπισκεψήθει τό χωρίο του, αύτός ό ανθρώπος έχει ένδιαφερθεί νά γίνει Όρθοδοξος χριστιανός. Υπάρχουν άρκετοι πάστορες και έκκλησίες στήν περιοχή του. Έπληζω στό μέλλον νά καταφέρω νά πάω έκει και νά διδάξω τους ανθρώπους, και ίδιατερα τούς πάστορες, γιά τήν Όρθοδοξία.

Ο πάστορας είλε ερθει κοντά μας κατ'

εύθειαν από τήν στάση τού λεωφορείου. "Γεστέρα θύμως από τήν σύντομη έπισκεψή του κοντά μας, πήγε νά μείνει μέ αλλούς χριστιανούς. Αύριο βράδυ, αύτός και άκριμα άλλος ένας πάστορας πού έρχεται από μακριά γιά νά μάς δει, θά μάς έπισκεψήθουν στό σπίτι. Μακάρι ο Θεός νά εύλογησε τήν συνάντησή μας.

Χθές βράδυ ό Σιουμπάς μέ ρώτησε αν θά μπορούσε νά άρχισει τήν διδασκαλία και νά δημιουργήσει έκλησία έδω (έννοωντας, θύμως, «άμεσως»!). Φυσικά τού είπα «ναι» και τού μιλησα γιά τό πώς μπορεί νά γίνει αύτό μέ τόν Όρθοδοξο τρόπο.

Μου άνεφερε πόσο άπογοητεύτηκε και σταμάτησε νά διδάσκει όταν ένας ιερέας από τό Χόνγκ Κόνγκ δέν άνταποκρίθηκε στά τηλεφωνήματά του γιά βοήθεια πρίν από δύο-τρία χρόνια. Άλλα όταν έμαθε ότι θά έρχομουν έγώ, ο ιερέας πήρε αεροπλάνο και τόν έπι-



Παρόλο πού τό Νεπάλ είναι ή πατρίδα τού Βούδα ο Ινδουισμός είναι ή έπικρατούσα θρησκεία τού κράτους.



**Μία Ινδουιστική και ένας Βουδιστής λερέας δίνουν τά αφερόματα τους στήν παντοδύναμη θεά τής καταστροφῆς Κάλι.**



**Τάμεσα συγκοινωνίας στήν Κατμαντού βρίσκονται σε πρωτόγονη κατάσταση.**



**Αποφή τών Ιμαλαΐων.**

σκέφθηκε γιά μία μέρα. Ό Σιουμπάς τόν ρώτησε σαν ηθελε νά γνωρίσει τούς 30-40 άνθρωπους τής άδελφότητας μέ τούς όποιους είχε άρχισει νά μοιράζεται τήν Όρθοδοξία. Ό πατήρ Κ απάντησε «Όχι». Τόσο ό Σιουμπάς όσο και ή Καμάλα είχαν συντριψθεί από τήν απάντηση και σταμάτησαν από τότε νά συγκεντρώνουν τήν άδελφότητα στό σπίτι τους.

Άρκετοι άλλοι, περιλαμβανομένων και κάποιων ιερέων, τού ζήτησαν νά ξαναρχίσει μία έκκλησία, άλλα δέν μπορούσε νά συνεχίσει γιατί ένιωθε συγχρυσμένος, έγκαταλειμμένος και γεμάτος άπορίες. Σκειρτόταν ότι ζως νά είχε κάνει λάθος και νά παραπλανήθηκε. Όστροσο τώρα δέν έχει καμία άμφιβολία.

Μού είπε χθές βράδυ: «Τώρα μπορώ νά ξαναρχίσω, γιατί σέ έμπιστεύομαι και πιστεύω σ' σένα». «Έχει καταβροχίσει τά βιβλία πού τού έφερα και έπανειλημμένα νιώθει έκσταση, έμπνευση και χαρούμενη έκπληξη όταν διαβάζει τά πατερικά σχόλια γιά τίς γραφές. «Έχει πάρει έμπνευση και πιστεύει ότι πολλοί Ινδουιστές και Βουδιστές θά γίνουν Χριστιανοί. «Οσο γιά τούς Προτεστάντες, θά «καταρκυλήσουν» στήν Όρθοδοξία μέ ανακούφιση έξαιτίας τών συνθηκών πού έπικρατουν έδω. Όστροσο, όταν θά έγκαθιδρυθεί ή έκκλησία και γίνει γκωστό, θά συναντήσει μεγάλη αντίσταση από τούς Ινδουιστές, μερικούς Προτεστάντες και τούς Μαοϊστές. Πιστεύει ότι οι τελευταίοι τελικά θά έπικρατήσουν στήν χώρα. «Καί τότε τί θά συμβεί; Μόνο ό Θεός γνωρίζει». Καί ένσως διαβάζουμε καθημερινά τίς έφημεριδες και μαθαίνουμε τί συμβαίνει, είναι έκαναδρο ότι οι Μαοϊστές έλέγχουν τήν χώρα σχεδόν σέ όλους τούς τομείς.

### 5 Νοεμβρίου

Γιά νά καταλάβουμε, σύμφωνα μέ τόν Σιουμπάς, ποῦ βρίσκεται ή νέα Όρθοδοξία στό Νεπάλ, πρέπει νά γνωρίζουμε ότι οι περισσότερες χριστιανικές άδελφότητες έχουν ζωή λιγότερο από δέκα χρόνια και ή πρώτη έγκαθιδρύθηκε πρίν από δεκαπέντε στήν Ποχχάρα.

Έφές πέρασα τήν νύχτα απαντώντας σέ έρωτήσεις τού Σιουμπάς γιά τήν Καινή και τήν Παλαιά Διαθήρη. Άπο τήν Κ.Δ. τό πιό άγαπημένο του βιβλίο είναι ή Αποκάλυψη. Μέ ρώτησε γιά τό Κεφ. 8 και γιά τόν Αφινθο. Τού άνεφερα τήν καταστροφή τού Τσερνόμπιλ, τήν όποια μερικοί θεωρούν ώς τόν Αφινθο. Τόσο ό Σιουμπάς όσο και ή Καμάλα μέ κοιτάζαν απορημένα.

«Γνωρίζετε γιά τό Τσερνόμπιλ, έτσι δέν είναι;», τούς ρώτησα. Δέν είχαν ίδεα. Έστερα μού έξήγγησαν ότι πρίν από τίς δημοκρατικές μεταφρυμίσεις τής δεκαετίας τού 1990, οι Νεπαλέζοι ήταν σχεδόν απόλιτα αποκομμένοι από τόν ύπολοιτο κόσμο. Καί άπως είπε ή Καμάλα, «ήταν σάν τά παιδιά πού γνωρίζουν πολύ λίγα πράγματα». Καί νά σκεφτεί κανείς

οτι μιλούσε ώς μέλος της μικρής ομάδας άνθρωπων που έχουν μορφωθεί.

Ο πάστορας που έλεγε κάποτε άπαχθεί από τους Μαοϊστές (βλέπε 3 Νοεμβρίου) έπειταρεψε, θέλοντας νά μάθει περισσότερα γιά την Όρθοδοξία. Πιστεύει ότι είναι ή άλληνή Έκκλησία και θέλει νά γίνει Όρθοδοξος.

Τού έξηγγος ότι υπάρχουν πάρα πολλά που μπορούν νά λεχθούν γιά την Όρθοδοξία και ότι δέν είναι μία φιλοσοφία, ιδεολογία, η μία θρησκεία. Είναι μᾶλλον ένας τρόπος ζωής μίσας άλληνης ένωσης και συμμετοχής στην ζωή του Χριστού που λαμβάνει χώρα στην Έκκλησία μέσω της λατρείας και της συμμετοχής στα "Άγια Μυστήρια. Δυστυχώς δέν υπάρχει ορθόδοξη έκκλησία στο Νεπάλ και όποιαδήποτε περαιτέρω έμβαθυνση σ' αύτά τα θέματα δέν είναι έπιτρεπτή ή πιθανή χωρίς τόν κίνδυνο παραποτήσης. Κάποιος δέν καλείται νά «έρθει νά άκουσει», άλλα μᾶλλον νά «έρθει και νά δει» την άλληνεια. Είναι περισσότερο θέμα γεύσης και δρασης, παρά άκοντς και κατανόησης.

Γι' αύτούς τους λόγους άποφεύγω νά κάνω περισσότερη κατήχηση. Για ειδικούς σοβαρούς λόγους δύμα, έκανα μία έξαιρεση με τόν Σιουμπάς και την οίκογένειά του. Άλλα οι άλλοι που θέλουν νά γίνουν Όρθοδοξοι πρέπει νά περιμένουν μέχρι νά μπορέσουμε νά τους παράσχουμε τουλάχιστον μιά άρχική λατρευτική κοινότητα, στο πλαίσιο της άποιας θά μπορέσει νά γίνει ή κατήχηση. Ελπίζουμε ότι αύτό θά γίνει τό έργομένο Πάσχα με μία διευρυμένη ιεραποστολική προσπάθεια.

Ο Σιουμπάς μου ζήτησε νά προσευχθώ για μία γυναίκα 22 χρονών που όνομάζεται Χιμάτ Σέντουρι. Μεταστράφηκε από τόν Ινδουισμό στόν Χριστό

ϋστερα από κατήχηση τού Σιουμπάς. Έπρόκειτο νά έρθει νά μᾶς έπισκεψει στήν Κατμαντού, άλλα τηλεφώνησε ότι δέν θά μπορούσε γιατί οι γονείς της θύμωσαν πολύ γιά την μεταστροφή της και άποφάσισαν νά την παντρέψουν μ' έναν Ινδουιστή για νά έμποδίσουν τήν πίστη της. Είπε έπισης ότι ο ίδιος γνωρίζει και άλλες άδελφες χριστιανές, τίς οποίες χυπούν ξαπούτας

τής μεταστροφής τους στόν Χριστό άχι μόνο οι σύζυγοι τους, άλλα και οι συγγενείς τών συζύγων τους.

Κάθε μέρα άκουω γιά τέτοιες ιστορίες και γνωρίζω τέτοιους άνθρωπους. Είναι γιά μένα ζωές άνθρωπων όπως έκεινες που διαβάζω στό βιβλίο «Πρόλογος» τού άγιου Νικολάου Βελεμίροβιτς. «Εφερα τόν τέταρτο τόμο μαζί μου. Μιά μέρα ο Σιουμπάς τόν είδε και άρχισε νά διαβάζει τήν μία σελίδα μετά

τήν άλλη. Ένόσω διάβαζε, φώναζε: «Ω! Ω!».

Έκπλησσόταν μέ τίς ζωές τών άγιων, γιά τίς οποίες δέν γνώριζε τίποτε πρίν. Μού ζήτησε νά άντιγράψει κάποιες σελίδες γιατί οι ζωές τών μαρτύρων «θά ένθαρρυναν πολλούς που έκδιώκονται στά χωριά και τίς πόλεις». Θά άφήσω τόν τόμο αύτόν έδω, και δταν θά έπιστρέψω με τήν βοήθεια τού Θεού. Θά φέρω μαζί μου και τούς ύπολοιπους. Θέλει νά μεταφέρασει στό Νεπαλέζικα ένα σωρό πράγματα. Πάντοτε έννιωθα άπογοήτευση γιατί δέν υπήρχαν περισσότερα βιβλία μεταφρασμένα στά Αγγλικά. Τώρα καταλαβαίνω ότι είμαστε άρκετα πλούσιοι σ' αύτό τόν τομέα τών Όρθοδοξων μεταφράσεων στά Αγγλικά σέ σύγκριση με τό τι ύπαρχε στά Νεπαλέζικα.

Κείμενο, φωτογραφίες: π. Σεραφείμ Bell  
Μετάφραση: "Ολγα Κοκκίνου



Σηροί καρποί και άλλα τοπικά προϊόντα σέ παραδοσιακό κατάστημα στήν Κατμαντού.