

# ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

## ΠΡΩΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΩΝ

‘Ομολογῶ ὅτι:

Ἐπιστρέφω οίκειοθελῶς στὴν ἱστορικὴν Ποίμνην, τὴν Ὁρθόδοξην Ἐκκλησίαν, στὴν ὁποία ὑπάρχει ἡ ἀποστολικὴ διαδοχή, ἡ ὁποία ἐγγυᾶται γιὰ τὴν ἀποστολικὴ διδαχὴν. Καὶ τὰ δυὸ αὐτὰ εἶναι γνωρίσματα τῆς Μίας, Ἀγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία εἶναι «ὁ στῦλος καὶ τὸ ἔδραιώμα τῆς Ἀληθείας» (Α’ Τιμ. γ’ 15).

Ἀπορρίπτω τὶς διδασκαλίες τῶν ἔκτὸς τῆς ἱστορικῆς Ἐκκλησίας συνάξεων τῶν λεγομένων Πεντηκοστιανῶν, στὰ σημεῖα ποὺ διαφέρουν ἀπὸ τὴν Ὁρθόδοξην πίστη σὲ σχέση μὲ: τὸν Τριαδικὸν Θεό, τὸν Ἰησοῦν Χριστό, τὴν Ἐκκλησίαν, τὴν Ἱερωσύνην, τὴν ἀποστολικὴ διαδοχήν, τὰ Μυστήρια, τὶς Συνόδους, τὸν Τίμιο Σταυρό, τὴν Παρθένο Μαρία, τοὺς Ἀγίους καὶ τὶς εἰκόνες τους, τὴν σωτηρία, τὴν αδιάφαστην καὶ ἀμφιστρομῆτρον σχέσην τῆς στρατευόμενης μὲ τὴν θριαμβευούσα Ἐκκλησία, τὴν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου, τὴν μέλλουσα κρίση, τὴν αἰώνια ζωὴν ἡ τὴν αἰώνια καταδίκη τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴν θεραπευτικὴν ἀγωγὴν καὶ ἀνόρθωσην τῆς ψυχῆς.

Πιστεύω ὅτι ἡ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία κατέχει τὴν πλήρη θεραπευτικὴν ἀγωγὴν τῆς ψυχῆς, καθὼς αὐτὴ παραδόθηκε ἄπαξ ἀπὸ τὸν Κύριο Ἰησοῦν Χριστὸν στοὺς Ἀποστόλους καὶ διασώθηκε στὴν Ἀγιογραφικὴν καὶ Πατερικὴν Παράδοσην, ἐπιβεβαιούμενη σὲ κάθε γενιὰ μέσα ἀπὸ τὴν κοινὴν ἐμπειρίαν τῶν ἀγίων στὸν ἀγώνα γιὰ τὴν κάθαρσην, τὸ φωτισμόν καὶ τὴν θέωσην,

Πιστεύω ὅτι τὸ Ι. Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος, τὸ ὅποιο ὀλοκληρώνεται μὲ τὸ Ἅγιο Χρίσμα, ταυτίζεται μὲ τὴν ἀληθινὴν ἀναγέννησην γιὰ τὴν ὁποία μᾶλλον ὁ Κύριος στὸν Νικόδημο.

Πιστεύω ὅτι ὁδηγὸς καὶ φρουρὸς τοῦ χριστιανικοῦ ἀγώνα εἶναι ἡ ἀληθινὴ Ἱερωσύνη, ἡ ὁποία μετέχει στὴν Ἱερωσύνη τοῦ μόνου Ἱερέως Χριστοῦ. Πιστεύω ὅτι ὁ Επίσκοπος, οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ διάκονοι εἶναι οἰκονόμοι τῶν μυστηρίων τοῦ Χριστοῦ καὶ ὅτι κάθε Ἐπίσκοπος ἴσταται στὴ θέση τοῦ Χριστοῦ καὶ

ἐγγυᾶται γιὰ τὴν ἀποστολικὴ διδαχὴν τὴν ἐνότητα καὶ τὴν θεραπεία τῆς Ἐκκλησίας.

Πιστεύω ὅτι ὁ Κύριος παρέχει τὴν ἄφεση στοὺς Χριστιανούς, ποὺ προστρέχουν μὲ συντριβὴν καρδιᾶς καὶ ἔξομολογούνται ἐνώπιον τοῦ πνευματικοῦ τὰ ἀμαρτήματά τους.

Πιστεύω ὅτι ὁ ἄρτος καὶ ὁ οἶνος στὴ Θεία Εὐχαριστία είναι τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ καὶ ὅτι τὸ μυστήριο ἀποτελεῖ πραγματικὴ θυσία, κατὰ μετοχὴν στὴ μία θυσία τοῦ Χριστοῦ,

Ἀπορρίπτω τὶς διδασκαλίες οἱ ὅποιες ἀντιτίθενται στὴν ἐντὸς Παραδόσεως διαχείριση τῶν πνευματικῶν ἐμπειριῶν καὶ χαρισμάτων, πιστεύω ὅτι τὰ χαρίσματα εἶναι συνδεδεμένα μὲ τὸ Βάπτισμα καὶ ὅτι ὁ Κύριος τὰ προσφέρει υπὲρ τῶν οἰκοδομῆτρῶν Ἐκκλησίας!

Πιστεύω ὅτι κύριος στόχος τοῦ πιστοῦ είναι νὰ προετοιμάζεται ἀγωνιζόμενος γιὰ τὴ διατήρηση τῆς Χάρης τοῦ Βαπτίσματος ἐντὸς τῆς ἐνωμένης Ἐκκλησίας, μὲ τὴ συνεργία τῆς ἐλεύθερης βούληστής του μὲ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, γιὰ τὴ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ, ὅπου θὰ γίνει ἡ ἀνάσταση δικαίων καὶ ἀδίκων καὶ ἡ γενικὴ κρίση.

‘Ομολογῶ ὅτι σέβομαι, τιμῶ καὶ ἀγαπῶ τὴν Παρθένο Μαρία, τοὺς ἀγίους καὶ κάθε τί ποὺ σχετίζεται μὲ αὐτούς. Σέβομαι καὶ ἀποδίδω τιμὴν στὸν Τίμιο Σταυρό, στὰ ἀγια λείψανα καὶ στὶς ἀγιες εἰκόνες μὲ εὐλαβῆ τιμητικό ἀσπασμό, ἐνῶ ὁμολογῶ ὅτι ἡ ἀληθινὴ λατρεία ἀνήκει μόνο στὸν Τριαδικὸν Θεό. Δέχομαι τὴν ἀδιάσπαστην καὶ ἀμφιδρομῆτρον σχέσην τῆς στρατευόμενης μὲ τὴ θριαμβεύουσα Ἐκκλησία.

‘Αποδέχομαι τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως, τὰ ἐπτά Μυστήρια, καθὼς καὶ τὶς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν καὶ Τοπικῶν Συνόδων τῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας.

**Σ.Σ.** Μὲ τὴν χάρην τοῦ Κυρίου, ἀρκετοὶ ἀδελφοί μας, ποὺ ἐπλανήθησαν ἀπὸ τοὺς Πεντηκοστιανούς, προστήθησαν τελευταία εἰς τὴν Ὁρθόδοξια μας καὶ ἔγιναν πιστά μέλη τῆς Ὁρθόδοξου Ἐκκλησίας.