

Γιατί άναβουμε καντήλι στό σπίτι κεριά στήν έκκλησία;

- 
- Τά κεριά και οι λύχνοι στήν έκκλησία
 - Τό καντήλι στό σπίτι
 - Τά προσκυνητάρια στούς δρόμους
 - Τί συμβολίζουν τά κεριά

Ένδοσις: Ιερά Μητρόπολις Δημητριάδος
Κείμενα: Αρχιεπίσκοπος Αθηνών
Έπιμέλεια έκδόσεως: και πάσης Έλλάδος κ.κ. Χριστόδουλος
Καλλιτεχνική έπιμέλεια: Αρχιμ. Θεολόγος Αποστολίδης
Φωτογραφίες: ΓΡΑΦΗ Α.Ε.
Έκτύπωσης: Αρχεῖο Ιερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος
Αλέξ. Ξουράφας

© copyright: Ιερά Μητρόπολις Δημητριάδος

ISBN 960-533-002-4

Γ' ΕΚΔΟΣΙΣ

ΒΟΛΟΣ 1998

Εὐλαβικές συνήθειες

Γιατί καῦμε καντήλι στό σπίτι; Γιατί άνάβουμε κεριά στήν έκκλησία; Νά δύο έρωτήματα στά όποια ἀρκετοί χριστιανοί μας δέν γνωρίζουν νά δώσουν ἀπάντηση. Τηροῦν τά παραδεδομένα, ἀλλά δέν ξεύρουν πῶς και γιατί. Παρά τό δτι οι συμβολισμοί και οι “γραφικοί τύποι λατρείας” ἔχουν ουθενόν νά στολίζουν τόν συχνά δίχως σημασία χρόνο μας, ἐν τούτοις εἶναι σωστό νά γνωρίζουμε αύτούς τούς συμβολισμούς, ὅπως μᾶς τούς ἀποκαλύπτουν οι ἀγιοι Ηατέρες μας, ὅστε νά μποροῦμε, τηρώντας τά θέσματα, νά δώσουμε και πάλι στο χρόνο μας τήν πραγματική του σημασία, νά τόν μεταμορφώσουμε και νά τόν λυτρώσουμε.

Πολλές ἀπό τίς συνήθειες πού ἔχουμε οι χριστιανοί στή λατρεία τοῦ Θεοῦ και στήν ἐκφραστή τῆς θρησκευτικῆς μας εὐλάβειας, προέρχονται ἀπό τά προχριστιανικά χρόνια. Τίς συναντάμε εἴτε στήν εἰδωλολατρεία εἴτε στόν ιουδαϊσμό.



Ανασκαφικά εύρήματα από τήν άρχαιότητα μαρτυροῦν ότι λύχνοι
έχορησμοποιοῦντο στίς άρχαιες λατρείες τῶν θεῶν, καθίσ και λαμπάδες,
δάδες, λυχνίες και ἄλλα φωτιστικά σώματα που εἴτε ἐφώτιζαν τόν χῶρο
τῆς λατρείας, εἴτε ἔκαιαν πρό τοῦ θωμοῦ. Στήν Π. Διαθήκη ή ἐπτάφωτος
λυχνία ἔκαιε πρό τοῦ θυσιαστηρίου. Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἔκαμναν δαψιλῆ
χορήση λύχνων κατά τήν λατρεία τοῦ δωδεκαθέου.





“Ἐνώπιον εἰδώλων καὶ ἀγαλμάτων τοῦ ἔθνους οὐχί σπανίως ἔκαιε λαμπτήρ. Πρό τοῦ παναρχαλου ἔσοντος τῆς πολιούχου Ἀθηνᾶς, τοῦ ἀποκειμένου ἐν τῷ Ἐρεχθείῳ, λυχνία ἐκρέματο πάγχριστος καὶ ἀκοίμητος, ἐργον τοῦ μεγάλου καλλιτέχνου Καλλινίκου ἀνεκτίμητον. Δαδουχίαι καὶ λαμπαδηφόριαι ἦσαν ἀναπόσπαστοι ἀπό τῶν μιστηρίων τῆς Ἐλευσίνος. Ἀποκίαι εὐλαβῶς μετεκόμιζον ἀπό τῆς μητροπόλεως τό φως, ἵνα δ.πι λαμπρὸν ἐν τῇ πόλει τῶν προγόνων συνεχισθῇ καὶ ἐν τοῖς ἀπογόνοις. Ἀνέσπερον δέ καὶ ἀσθεστον ἐτήρουν τό πῦρ τῆς Ἔστιας καὶ αἱ ἐν Ρώμῃ Ἔστιάδες παρθένοι. Ἐν τῇ παρ' Ιουδαιοῖς σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου ἐλαμπεν ἡ ἑπτάφωνος λυχνία, ἐκ χρυσοῦ καθαροῦ πεποιημένη καὶ τούς ἔξ μεγάλους πλανήτας περὶ τόν κεντρικόν ἥμιον περιδινουμένους ὑπερφαίνουσα κατά τόν Ἰωσηπον. Ἀντί τῆς μᾶς τοιαύτης δὲ Σολομῶν δέκα ἑπταφώνους λυχνίας κατεσκεύασεν ἐπὶ τό μεγαλοπρεπέστερον, δις καὶ ἐστησεν ἀνά πέντε δεξιόθεν καὶ ἀριστερόθεν τοῦ δαβίδ καὶ τοι εἰς τούς τόν ναόν τοῦ Σολομῶντος διαδεχθέντας δύο ἄλλους ναούς, τοῦ Ζοροβάβελ δηλαδή καὶ τόν τοῦ Ἡρώδου, μόνον περὶ μᾶς καὶ πάλι ἑπταφώνους λυχνίας γίνεται λόγος, ἥτις ἐπέπρωτο νά κοσμήσῃ τόν θρίαμβον τοῦ Τίτου”.

Πρωτοπρεσβ. Κωσταντίνος Καλλίνικος στό “Ο χριστιανικός ναός καὶ τά τελούμενα ἐν αὐτῷ” (Ἐκδοση Δ'. Γρηγόρη σ. 151)

Λέγη ιστορία

Τις συνήθειες αὐτές οι χριστιανοί,
που προήρχονταν είτε ἔξι ιουδαίων,
είτε ἔξι ἑθνικῶν, ἤταν φυσικό νά
διατηρήσουν και στή νέα πίστη
τους, ἀφοῦ δύμως τούς ἔδωσαν δια-
φορετική τώρα σημασία. Τόσο τά
καντήλια, δύσι και τά κεριά ἀρχικά
ἔξυπηρετούσαν πρακτικές ἀνά-
γκες, δηλ.
ἐμετρίαζαν
τό σκοτάδι,
στή διάρκεια
τῶν ιερῶν
προσευχῶν
που ἐγίνο-
νταν τή
νῦκτα.

Ἄργοτερα
προσέλαβαν
συμβολισμούς που θά ἔξτργήσου-
με. Γενικά δύμως μποροῦμε νά
πούμε δτι τό ἀναμμα καντηλιῶν
και λαμπάδων καθιερώθηκε ἀπό
τους χρόνους ἀκόμη τῶν διωγμῶν
μέ ποικίλους συμβολισμούς κατά
τίς βιβλικές κυρίως ρήσεις.

Ίδου μερικές ἀπ' αὐτές:



“”Εστωσαν αι ὁσφύες ὑμῶν
περιεζωσμέναι και οι λύχνοι καιό-
μενοι” (Λουκᾶ 16^ο, 35)

“Ἐκεῖνος (ὁ Βαπτιστής) ἦν ὁ
λύχνος ὁ καιόμενος και φάνων”
(Ιω. ε, 35)

“Λύχνος τοῖς
ποσί μου ὁ
νόμος σου
και φῶς ταῖς
τρίβοις μου”
(Ψαλμὸς ριή)
(118)

‘Ο φωτι-
σμός λοιπόν
τῶν ἡ. τόπων

τῆς λατρείας τῶν χριστιανῶν τό
φῶς τοῦ Χριστοῦ ἐσυμβόλιζε και
τήν προτύπωσι τῆς φωτεινῆς
ζωῆς που οι χριστιανοί ὀφειλαν νά
ζουν.

Ἀπό ἀνασκαφές ἔχουν έρευνή σέ
κατακόμηες και ἄλλους ιερούς
χώρους λυχνίες και κανθήλες δια-

φόρων μεγεθών και σχημάτων. Μερικές φέρουν και ἐπιγραφές διπλας π.χ. “Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσι” ή “Φῶς ἐκ φωτός” ή “Ἐγώ Ἀνάστασις εἰμί”.

Η συνήθεια νά ανάβουμε καντήλι εἶναι συνέχεια και ἐπιβίωση των ἀρχαίων λυχνιῶν, που ἔκαιγαν μπροστά στούς θωμούς

και τά θυσιαστήρια. Μιά συνήθεια που διατηρεῖ τὸν οὐδόν χριστιανικό συμβολισμό της μέ τό Φῶς τοῦ Χριστοῦ που φωτίζει κάθε ἄνθρωπο, που θερμαίνει τὴν ἐλπίδα και που παρηγορεῖ και συντροφεύει στίς ἀτέλειωτες ὥρες τῆς μοναξιᾶς.



Τό καντήλι στό σπίτι



Κάθε χριστιανικό σπίτι έχει τό εἰκονοστάσι του και μαζί και τό καντήλι του. Τά εἰκονίσματα τοποθετούνται σέ εὐπρεπές μέρος τοῦ σπιτιοῦ ώστε νά τιμῶνται και νά εἶναι προσιτά. Μπροστά τους πρέπει νά καίει ἀπαραιτήτως τό καντήλι.

Τό καντήλι μπορεῖ νά εἶναι διαφόρων μεγεθών και τύπων, κρεμαστό ή ἐπιτραπέζιο. Καλύτερα εἶναι νά έχει κατάλληλο κάλυμμα ώστε νά ἀποφεύγεται ὁ κίνδυνος νά πεταχθῇ θρυαλλίδα και νά προκαλέσει φωτιά. Αὐτό έχει συμβῆ μερικές φορές, μέ ἀποτέλεσμα, ἀντί νά ληφθῇ πρόνοια γιά μή ἐπανάληψη τοῦ κακοῦ, νά ἐπιβληθῇ ἀπαγόρευση ἀνάμματος καντηλιοῦ στό σπίτι. Λές καὶ φταίει τό καντήλι γιά δι, τι ἔγινε και ὅχι ἡ ἀθλιώτινη ἀμέλεια και ἀπροσέξια. Τό καντήλι εἶναι κατά βάσιν ἔνα ποτήρι μέ νερό και λάδι και ἔνα φυτίλι. Τό λάδι πρέπει νά εἶναι καθαρό και ἀπό τά καλύτερα, ὅχι τό χειρότερο ή ἀπό αὐτό πού προορίζεται γιά πέταμα ώς ἀκατάλληλο πρός ήρωτιν. Ό, τι ἀφιερώνουμε στό Θεό πρέπει νά εἶναι τό ἄριστο. Τό λάδι πρέπει νά εἶναι πρώιον ἐληῆς και ὅχι σπορέλαιο. Ἀλλωστε τό καθαρό λάδι συμβολίζει τήν καθαρότητα τῶν προσκεκτέων μας και “τό ἀκηλίδωτον τῆς προσταγωγῆς” (Ἄγ. Συμεών Θεσσαλονίκης, περὶ ναοῦ φλο').

Παραδίδεται ἀπό τόν Κων. Πορφυρογέννητον, διτι ὁ αὐτοκράτωρ Βασιλεὺς ὁ Μακεδών ἀφιέρωσε ὅλοκληρο τό κτῆμα του “Μάντεα” προκειμένου ἀπό τίς προσόδους του νά ἀγοράζεται τό λάδι γιά τά 3.000 περίπου καντήλια του ναοῦ τῆς Ἅγ. Σοφίας. Και ἡ σύζυγος τοῦ Θεοδοσίου τοῦ Μικροῦ Εύδοκια ἐδώρησε στό ναό τῆς Ἀναστάσεως τῶν Ἱεροσολύμων 10.000 ἑκτάρια ἔλαιωνα γιά νά ὑπάπτονται οἱ κανδῆλες του.

“Ο Μωϋσῆς διέταξε τούς ισραηλίτας νά τροφοδοτοῦν μέ λάδι “ἄτρυγον καθαρόν” τήν λυχνία τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου.

(Εξοδ. κτ' 20-21, Λευϊτ. κδ', 2).

Τό φυτίλι

“Υπάρχουν πολλοί τρόποι παρασκευῆς τοῦ φυτίλιοῦ. Μερικές φορές χρησιμοποιούνται φυτίλια τοῦ ἐμπορίου μᾶς χρήσεως πού τοποθετοῦνται εὐκολά σέ κατάλληλη καντήλιθρα. Αύτή διαθέτει εἰδικό μηχανισμό πάνω σέ φελλό πού ἐπιπλέει στό λάδι. Άλλοτε ως φυτίλι χρησιμοποιεῖται στριμένη θαυμακερή κλωστή ώρισμένου πάχους πού περνᾷ μέσα ἀπό μηχανισμό ἄλλης τεχνοτροπίας, μέ τρόπον ώστε νά καίεται ἐνα ἐλάχιστο τμῆμα αὐτῆς τῆς κλωστῆς ἐνῶ τό ὑπόλοιπο παραμένει θουτηγμένο συνεχῶς μέσα στό λάδι, ἀπορροφώντας το καὶ τροφοδοτώντας ἔτσι καὶ τὴν ἀκρην του που καίεται. Τέλος ὑπάρχουν καὶ τά φυτικά φυτίλακια πού μαζεύονται στό βουνό, ἀποξηραίνονται καὶ χρησιμοποιούνται ἐφάπαξ. Τά χρησιμοποιημένα φυτίλακια δέν πετάγονται στά σκουπίδια ἢ στό ἔδαφος, ἀλλά φυλάσσονται μέσα σέ ἑνα κουτάκι καὶ ρίπονται εἰτε σέ μιά γλάστρα, εἰτε στόν κῆπο. Μαζί μέ τό καντήλι συνήθως καίεται καὶ θυμίαμα κάθε προί καὶ τό σπίτι ὅλο πληροῦνται ἀπό τὴν εὐωδία του.



Ο συμβολισμός

Τό καντήλι ανάβεται κάθε μέρα τό πρωί και μπορεῖ νά “κρατήσει” μέχρι τό βράδυ. Ανάβεται μέ προσυγή και εύλαβεια. Και ἐνώ τά χέρια ἀσχολοῦνται μέ τό ἀναμμα, τά χεῖλη ψελλιζούν τό “Δόξα σοι τῷ δεῖχντι τό φῶς...” και ὁ νοῦς φτερουγιζει σέ ἐνόραση τοῦ Θεοῦ. Μπροστά στό ἀναμμένο καντήλι καλόν εἶναι νά γίνεται ἡ καθημερινή προσευχή τῆς οἰκογένειας. Σέ πολλά σπίτια τό καντήλι παραμένει ἀναμμένο και τή νύχτα, χαρίζοντας παρηγοριά μέσα στό μισοσκόταδο.



Τό ἀναμμα τοῦ καντηλιοῦ ἐνέχει τόν συμβολισμό δτι προσφέρεται ὡς θυσία σεβασμοῦ και τιμῆς πρός τόν Θεό και τούς Άγιους Του. Συμβολίζει ἐπίσης τό φῶς τοῦ Χριστοῦ πού φωτίζει κάθε ἀνθρωπο καθώς ἐπίσης συμβολίζει και τό γνωστό παράγγελμα τοῦ Κυρίου μας δτι πρέπει νά είμαστε οι χριστιανοί τά φῶτα τοῦ κόσμου.

Εἶναι πολύ εὐλαβής ἡ συνήθεια τοῦ καθημερινοῦ ἀνάμματος τοῦ καντηλιοῦ στό σπίτι. Παλαιότερα κανένα χριστιανικό σπίτι δέν ἐστερεῖτο καντηλιοῦ. Καλόν δέ εἶναι νά μάθουν και τά παιδιά νά ἀνάβουν τό καντήλι. Ξέρω δτι κάτι τέτοιο συμβάίνει σέ πολλά σπίτια. Οι καλές μητέρες μαθαίνουν τά παιδιά τους, και μάλιστα τίς κόρες των, πῶς νά ἀνάβουν τό καντήλι τοῦ σπιτιοῦ.



Τά προσκυνητάρια στούς δρόμους

Καντήλια υπάρχουν και στούς δρόμους, στά προσκυνητάρια πουύ ίψώνει ή εύλαβεια τῶν ἀνθρώπων και κάποιο τάμα. Εύλαβεις γυναικες ἀλλά και ἀνδρες και νέοι ἐπιμελοῦνται κάθε μέρα τό ἄναμμά των. Ἐχω δῆ πολλές φορές ἀπλοίκες γυναικες τοῦ χωριοῦ, ἀλλά και χρίες νά σταματοῦν μέ τό ἀυτοκίνητό των και νά ἀνάβουν τό καντήλι στό δημόσιο προσκυνητάριο. Ἐχω δῆ και ἀνδρες καὶ νέους νά κάνουν αὐτή τή δουλειά! Και χαίρω μυστικά και διξάζω τό Θεό γιατί στούς ἔσχατους αὐτούς χρόνους μᾶς ἀξιώνει νά βλέπουμε τήν πίστη μας νά ἐπιβιώνει και νά ἐπηρεάζει τή ζωή τῶν ἀνθρώπων. Η εἰκόνα αὐτή εἶναι πολύ διδακτική και γιά τούς περιαστήκους. Πρόκειται γιά πολύ εύλαβική συνήθεια πουύ μοιάζει μέ κήρουγμα. Γι' αὐτό εἶναι ἀξιέπαινοι δσοι ἀνάβουν τά καντήλια τῶν προσκυνηταρίων τού δρόμου.



Προλήψεις

Μερικοί ἀνθρώποι θεωροῦν τό σθύσιμο τοῦ καντηλιοῦ ώς προμήνυμα ἐπεργόμενου κακοῦ. Ἀλλοι τό θεωροῦν ώς προαγγελίαν θυνάτου. Και ἄλλοι διέπουν πίσω ἀπό ἑνα τυχαῖο περιστατικό φοβερά πράγματα. Τίποτε ἔξ διλων αὐτῶν δέν εἶναι ἀληθίες. Οἱ προληπτικοί ἀνθρώποι εἶναι δυστυχεῖς, διότι ἔξαρτοῦν τήν ἡρεμία και γαλήνη των ἀπό τυχαῖα γεγονότα ἀσχετα μέ τήν ἔξέλιξη τής ζωῆς των. Ὁ πιστός ἔξαρτα τή ζωή του ἀπό τήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Εἶναι κρῦμα πουύ μερικές εύλαβικές συνήθειες, δπως εἶναι μεταξύ αὐτῶν και τό ἄναμμα τοῦ καντηλιοῦ, συνδυάζονται μέ προλήψεις πουύ οὐσιαστικά προσδίδουν ὀλιγοπιστία και εἰδωλολατρεία.



Τό ἀνήγειρεν ἡ εὐλάβεια καὶ τό συντηρεῖ
ἡ πίστις. Η ἀνεξάντλητη πίστις!

‘Η ἀκοίμητη κανδήλα

Καντήλια δέδαια ὑπάρχουν καὶ στοὺς ναούς μας, καθίως καὶ στό Ἅγιο Βῆμα, ὅπου μάλιστα καίει ἡ Ἀκοίμητη Κανδήλα μπροστά στό Ἅγιο Ἀρτοφόριο ὅπου φυλάσσεται γιὰ ὥρες ἀνάγκης τό Σῶμα καὶ τό Λίμα τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ. Άτυχῶς σέ ὠρισμένους ναούς οἱ νεωκόροι, μέ τὴν ἀνοχὴ τῶν ἱερέων, ἔχουν καθιερώσει, πρός εὐκολίαν των, ἡλεκτρικά λαμπτίνια πού ἀντικαθιστοῦν τό λάδι καὶ τό φυτῖλι τῶν καντηλιῶν. Πρόκειται γιά ἀντιπαραδοσιακή καὶ ἀσεβῆ συνήθεια. Τό ἀναμμα τοῦ καντηλιοῦ δὲν γίνεται γιατί τό ἔχει ἀνάγκην ὁ Θεός, ἀλλά γιατί χρειάζεται σέ μᾶς νά δειξουμε στό Θεό τὴν εὐλάβειά μας. Ἄν λοιπόν δὲν ἔχουμε διάθεση γιά λίγη κακοπάθεια, τότε περιπτέει τό ἡλεκτρικό φῶς, πού μπορεῖ νά χρησιμοποιεῖται γιά τοὺς πολυελαίους πού εἶναι δυσπρόσιτοι.





Ἐπάνω στήν Ἀγ. Τράπεζα καίνε συνήθως, κατά τήν διάρκεια κάθε
i. Ἀκολουθίας, δύο κανδῆλες ἀργυρές ή ἐπίχρυσες, πού ἔχουν κα-
τασκευασθή ειδικά γι' αὐτό τό σκοπό. Εύλαβείς πιστοί τίς προσφέ-
ρουν ώς δῶρον καὶ ἡ ἐκκλησία μνημονεύει τὰ ὄνόματά των.



Μπροστά στίς ι. εικόνες του τέμπλου σέ κάθε ι. ναό καίνε κανδήλες κρεμαστές στίς όποιες χρησιμοποιείται καθαρό λάδι. Ἡ εύωδία τοῦ λαδιοῦ, ἀναμειγνύεται μέ τήν εύωδία τοῦ καθαροῦ κεριοῦ καὶ τοῦ λιβανιοῦ καὶ χαρίζει "ἀτμόσφαιρα" κατάνυξης στήν έκκλησία.

Ἡ κανδήλα “συνδέει τάς σκέψεις μας μέ τούς πρώτους μαρτυρικούς τάφους καὶ τάς πρώτας κρύπτας τῶν ἀγίων, ἥτις ἀποτελεῖ τὴν μόνην παρηγορὰν τῆς πτωχικῆς καλύβης, ἥτις μέ τό σκιόφως της, τό ἀναπολοῦν ἄλλου κόσμου, συγγενεύει τόσον πολύ πρὸς τὴν ἐν μέσῳ μυστηρίων διαπορευομένην πίστιν καὶ ἥτις, τέλος ὡς ἀληθῆς ἀναχωρητῆς, μακράν τοῦ τυρβαλέου καὶ ὑπνάδους βίου μας εἰς τὴν γωνίαν τῆς ἀποσεσυρμένη καὶ ἐνώπιον τῶν θείων τό ἔλαιον καίουσα, θά παραμένη διά παντός, ὡς τό εὐγλωττότερον σύμβολον τῆς αὐτοθυσίας, τῆς ταπεινοφροσύνης, καὶ τῆς περισυλλογῆς”.

(Πρωτοπρεσβ. Κων. Καλλίνικος, ἐνθάν. σ. 155-156)

Οι κανδήλες, ιδίως αύτές πού κρέμονται ἐμπρός στίς ί. εἰκόνες τῶν ναῶν, κατασκευάζονται ἀπό πολύτιμα μέταλλα (ἀργυρον συνήθως) καὶ μέ ώραια τεχνοτροπία, πού προδίδει τὴν ποιότητα τῆς εὐλαβείας κάθε ἐποχῆς. Στίς ήμέρες μας πού πολλά πράγματα ἔχουν εύτελισθη, κατασκευάζονται δυστυχῶς καὶ ιερά σκεύη ἀπό εύτελή μέταλλα (τσίγκος ἢ λαμαρίνα) πού γυαλίζουν στὴν ἀρχή καὶ παρασύρουν τοὺς ἀγοραστές. Διασώζονται κανδήλες τῆς τουρκοκρατίας, σφυρήλατες, ἀργυρές, ἐπίχρυσες μέ λεπτά σχέδια καὶ συμβολικές παραστάσεις, πού καταπλήσσουν. Οι πατέρες μας ἡσαν ἀληθινά εύσεβεῖς ἀνθρωποι. Ὁ, τι ἀφιέρωνταν στό Θεό ἐφρόντιζαν νά είναι τό καλύτερο. Σήμερα πολλοί κατασκευαστές ἀπομιμούνται τά παληά σχέδια καὶ κατασκευάζουν ώραιες κανδήλες. Είναι ἀκριβές, ἀλλά τό ἀξίζουν.



Γιατί ἀνάβουμε κεριά στήν ἐκκλησία;

Άλλθεια: Γιατί ἀνάβουμε κεριά στήν ἐκκλησία; Πολλοί χριστιανοί μας δέν είναι σέ θέση νά δώσουν ἀπάντηση στό ἑρώτημα αύτό. Άνάβουν δέδαια κερί, ἀλλά δέν γνωρίζουν τόν συμβολισμόν του. Ἐπί πλέον μερικοί δίδουν αὐθαίρετες ἔξτρησεις δπως π.χ. δτι ἀνάβουν κερί τάχα γιά νά ἐνισχύσουν οἰκονομικά τήν ἐκκλησία τους. Σάν δριόδοξοι πού είμαστε θά πρέπει νά γνωρίζουμε τούς συμβολισμούς κάθε λειτουργικῆς πράξεως, ώστε νά λατρεύουμε τό Θεό μας “ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ”.

Στό συγκεκριμένο ἑρώτημα τήν ἀπάντηση τήν δίδουν δύο σπουδαῖοι θεολόγοι ἀγιοι τῆς ἐκκλησίας μας: ὁ ἀγιος Συμεών ὁ Θεσσαλονίκης καὶ ὁ δοσιος Νικόδημος ὁ Ἀγιορείτης. Ἄς τούς παρακολουθήσουμε.

Καὶ οἱ δύο συμφωνοῦν δτι πίσω ἀπό τό ἀναρματικού κρύβεται διαθύτατος συμβολισμός. Ὁ Συμεών Θεσσαλονίκης, πού είναι γνωστός γιά τήν ἐρμηνεία πού δίδει σέ πολλά σημεῖα τῆς θ. λατρείας μας, λέγει δτι τό κερί πού ἀνάβουμε ἔχει δι συμβολισμούς.

- α. Συμβολίζει τήν καθαρότητα τῆς ψυχῆς μας, γιατί είναι κατασκευασμένο ἀπό καθαρό κερί μέλισσας.
- β. Ἐπίστης τήν πλαστικότητα τῆς ψυχῆς μας, μιά καί εύκολα πάνω του μποροῦμε νά χαράξουμε δ.τιδήποτε.
- γ. Ἀκόμη τήν Θεία Χάρι, ἐπειδή τό κερί προέρχεται ἀπό τά ἀνθη πού εύωδιάζουν.



δ. Ἐπί πλέον συμβολίζει τήν θεώσι, στήν ὅποιαν πρέπει να φθάσουμε, ἐπειδή τό κερί ἀνακατεύεται μέ τή φωτιά καί τῆς δίνει τροφή.

ε. Καὶ τό φῶς τοῦ Χριστοῦ ἐπίστης δείχνει καθώς καίει καί φωτίζει στό σκοτάδι καί, τέλος.

στ. Συμβολίζει τήν ἀγάπη καί τήν εἰρήνη πού πρέπει νά χαρακτηρίζουν κάθις χριστιανό, ἐπειδή τό κερί καίγεται ὅταν φωτίζει, ἀλλά καί παρηγορεῖ τόν ἀνθρωπο μέ τό φῶς του μέσα στό σκοτάδι.

Ἄλλους 6 συμβολισμούς 6λέπει στό ἀναμμα τοῦ κεριοῦ ὁ ἄγ. Νικόδημος ὁ ἀγιορείτης, ὁ ὅποις μάλιστα ἔξηγει γιά ποιό σκοπό ἀνάδουμε κεριά στήν ἐκκλησία. Σύμφωνα μέ τὸν ἄγιο μας τὰ κεριά τὰ ἀνάδουμε:

α. Εἰς δόξαν τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι τὸ ἀληθινό καὶ μοναδικό φῶς πού φωτίζει κάθε ἀνθρώπο.

β. Πρὸς διάλυσιν τοῦ σκότους τῆς νυκτός καὶ πρὸς παρηγορίαν μας ἀπό τὸν φόβον τοῦ σκοταδιοῦ.

γ. Γιά να δειξουμε δτὶ ἔχουμε χαρά στή ψυχή μας.

δ. Γιά νά τιμήσουμε τοὺς ἀγίους καὶ τοὺς μάρτυρας τῆς πίστεώς μας, μιμούμενοι ἐτσι τοὺς ἀρχαίους χριστιανούς πού ἀναβαν κεριά στους τάφους τῶν Μαρτύρων.

ε. Γιά νά συμβολισθούν τά καλά μας ἔργα, δπως εἶπεν ὁ Κύριος “οὗτῳ λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, δπως ἰδωσιν ὑμῶν τά καλά ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν Πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς”. Τέλος,

στ. Διά νά συγχωρηθούν οἱ ἀμαρτίες ἐκείνων πού ἀνάδουν κερί καὶ ἐκείνων ὑπέρ τῶν ὅποιων τὸ ἀνάδουν. Γι' αὐτό ἀλλωστε σέ πολλούς ναούς διαφόρων περιοχῶν ὑπάρχουν ξεχωριστά μανουάλια δπου ἀνάδονται τά κεριά γιά τοὺς ζωντανούς καὶ γιά τοὺς κεκομημένους.

(Οσίου Νικοδήμου Αγιορείτου Εορτοδοσίμιον σ. 433)



Κάθε φορά πού ἀνάβεις κερί στήν ἐκκλησία, σκέψου δλους αύτούς τοὺς ιερούς συμβολισμούς καὶ ἀντλησε τά ἀπαραίτητα διδάγματα γιά τήν ψυχή σου.

Kaī all̄oī symbolīsmoī

“Al̄ λαμπάδες δπού ἔσύ ἀνάπτεις σου φανερώνουν τό νοητόν φῶς. Ἐπειδή καθώς ἡ ἐκκλησία λάμπει δλη ἀπό τάς πολλάς λαμπάδας, τέτοιας λογῆς καὶ ὁ οἰκος τῆς Ἰδυκῆς σου ψυχῆς, δπού εἶναι πιμώτερος ἀπό τήν ἐκκλησίαν, πρέπει νά λάμπει δλος νοητῶς... Τό πλῆθος τῶν κανδηλιῶν δπού εἶναι ἀναμμένα σημαίνουν τούς φωτεινούς λογισμούς, δπού πρέπει νά λάμπουν εἰς ἔσε, ώσάν τά κανδήλια καὶ νά μή μείνη κανένας λογισμός σκοτεινός εἰς τήν οἰκίαν τῆς ψυχῆς σου, ἀλλά δλοι νά εἶναι ἀναμμένοι καὶ νά λάμπουν μέ τό φῶς τοῦ Ἀγίου Πνεύματος”.

(Αγ. Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος, Τά εὑρισκόμενα, σ. 18)

Τό ἀναμμα τοῦ κεριοῦ ἔχει γίνει ἀναπόσπαστο μέρος τῆς εὐλαβείας μας. Τήν ἐκφράζει κατά τρόπο σχεδόν μοναδικό. Ή ὁρθή δμως χρήση του-δπως διαλαμβάνει ἡ σελ. 29-προφυλάσσει ἀπό ύπερβολές, καταχρήσεις καὶ παρεκκλίσεις, πού ἀκυρώνουν κάθε εὐλαβῆ διάθεση. Καὶ μόλις είναι ἀνάγκη νά πούμε δτι τό ἀναμμα τοῦ κεριοῦ πρέπει νά συνοδεύεται ἀπό μιά ύποδειγματική πνευματική ζωή, δπως τήν θέλει ὁ Θεός.



“Μά και δῶ ἡ χαρά σάν πρῶτα
σβήστηκε σάν λευκαφρός.
Ήταν φῶτα, χίλια φῶτα
μά δέν ήτανε τό Φῶς...”

Γ. Βερίτης



Μνήσθητι Κύριε

“... ὑπέρ ἐλέους, ζωῆς, εἰρήνης, ὑγείας, σωτηρίας, ἐπισκέψεως,
συγχωρήσεως καὶ ἀφέσεως τῶν ἀμαρτιῶν τῶν δούλων σου...”

“... ὑπέρ πάντων τῶν προαναπαυσαμένων πατέρων, καὶ ἀδελφῶν
ἡμῶν, τῶν ἐνθάδε εὑτεῖνως κειμένων καὶ ἀπανταχοῦ, ὁρθοδόξων”.

Εἶναι φανερό διτού ότι ο κάθε συμβολισμός πού ἀναφέραμε τελικά καταλήγει στό διτού ἀνάβοντας κερί πρέπει νά θυμόμαστε διτού πρέπει νά ζούμε μέσα στό φῶς πού πήραμε μέτο τήν βάπτισή μας. Γι' αὐτό τή βάπτιση τήν ὄνομάζουμε καί Φώτισμα καί γι' αὐτό στή διάρκεια τῆς βαπτίσεως κρατάμε ἀναμμένες λαμπάδες. Τό φῶς αὐτό εἶναι τό πῦρ τῆς Ηεντηκοστῆς, τό φῶς τοῦ Ἅγ. Πνεύματος. Καί τό φῶς αὐτό ἀνανεώνεται μέσα μας κάθε φορά πού συμμετέχουμε στή Θ. Λειτουργία. Κάθης φορά πού κοινωνοῦμε καί προσευχόμεθα συνδαυλίζουμε τή φωτιά πού καίει μέσα στή Ψυχή μας. Γι' αὐτό στό τέλος κάθε Θ. Λειτουργίας φάλλουμε: "Εἴδομεν τό φῶς τό ἀληθινόν, ἐλά-
βομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον, εὑρομεν πίστιν ἀληθῆ ἀδιαίρετον Τριάδα προσκυνοῦντες". Οι ἀγιοι τῆς πίστεώς μας ἐπιζητοῦσαν συνεχῶς αὐτό τό φῶς, παραδεχόμενοι διτού εὑρίσκοντο μέσα στό σκοτάδι τῆς ἀγνοίας καί ἀμαρ-
τίας. Ο ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς συνεχῶς προσευχόταν στόν Κύριό μας λέγοντας: "Φώτισόν μου τό σκότος". Λύτη ή κραυγή πρέπει νά γίνει καθημερινό ἐντρύφημα δλων μας. Καί κάθε φοράν πού ἀνάβουμε κερί διτού θυμόμαστε πώς το "φῶς τοῦ Χριστοῦ φαίνει πᾶσι". Άρκει νά θελήσουμε νά τό δοῦμε καί νά τό οἰκειωθοῦμε.



Μέ τό κερί πού ἀνάβουμε, ἐκφράζουμε τήν πίστη μας στόν Τριαδικό Θεό, καί ζητοῦμε τήν ἐνίσχυσή Του γιά τόν καθημερινό μας πνευματικό ἀγώνα, καθώς καί γιά τήν ἐνίσχυση τῶν προσφιλῶν μας. Ιδίως διταν κινδυνεύουμε ή ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό ιδιαίτερη βοήθεια. Πόσοι ἀνθρωποι πού βρίσκονται σέ ἀνάγκη δέν νοιώθουν ἀνακούφιση ὑστερα ἀπό τό ἀναμμα τοῦ κεριού μπροστά στήν i. εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ ή τῆς Παναγίας καί μετά ἀπό μιά θερμή προσευχή πού ἐκαναν μέ δάκρυα στά μάτια.

Άλλα καί γιά τούς κεκοιμημένους ἀδελφούς μας ἀνάβουμε κερί, προσευχόμενοι ταυτόχρονα γιά τήν ἀνάπτωση τῆς Ψυχῆς των. Ή παρηγοριά πού εἰσθανόμεθα κάθε φορά πού ἐπιτελοῦμε τούτο τό χρέος είναι ἀνείπωτη.

Προσοχή στούς “έκσυγχρονισμούς”

Πολλές φορές άκουεται ώς σύνθημα ο δῆθεν έκσυγχρονισμός της Ο. λατρείας μας. Οι ρίπτοντες τό σύνθημα αὐτό έννοούν τήν έκκοσμίκευση τής πιο αιθεντικῆς έκκλησιαστικῆς πτυχῆς της Ζωῆς μας, και κατ' ἐπέκτασιν, τήν διάλυσή της. Η παράδοσή μας ἔχει ἀνεπανάληπτη δύναμη και κινεῖται δημιουργικά μέσα στόν λατρευτικό χωρόγραφο. Σήμερα πού τό Γένος μας αισθάνεται νά παρακαλάζει και πού ἡ ἀνθρώπινη ποιότητα εἶναι ἐν διωγμῷ ἐνώ τό ἀνθρωπολογικό μας κύπταρο ἀποσυντίθεται, μᾶς χρειάζεται μία σωστή ὄρθοδοξος λατρεία. Μέσα στό ἀγιο κλίμα της διατάζονται τά ὑπαρκτικά στοιχεῖα τής ταυτότητός μας και ἀξιοποιεῖται ὁ ἀδαπάνητος πλοῦτος τής παράδοσής μας.

Τό λάδι και τό κερί, ὅπως μᾶς ἔρχονται ἀπό τήν ἀρχαιότητα, συντηροῦν, ἐν τῷ μέτρῳ τῆς ἀνάλογίας των, τήν γνησιότητα τῆς Ο. λατρείας στήν ὄρθοδοξη Ἐκκλησία μας και ἀναφούν τίς ἀνεπίκαιρες περί “έκσυγχρονισμοῦ” καινοφανεῖς θεωρίες, πού οὐσιαστικά λυμάνονται τήν γνησιότητά της. Σήμερα ὁ κόσμος ἐπιστρέφει πρός τίς πηγές. Και δέν εἶναι τώρα ἡ ὥρα νά τίς ἐγκαταλείψει ἡ Ἐκκλησία, πού ἐπί τόσους αἰῶνες παρέμεινε κοντά τους. Η νεολαία εἰδικότερα διψᾷ γιά αιθεντικότητα και πιστότητα στήν ἀληθινή παράδοση, πού μέσα στήν Ἐκκλησία παύει νά εἶναι ἀπλός τύπος, και μεταβάλλεται σέ ζωογόνα πνοή οὐσίας.

Προσφάτως ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, μιλώντας πρός τούς Ιεράρχας τής Διασπορᾶς (1-9-94) συνέστησε μέ πατρικό ἐνδιαφέρον τήν ἐπιστροφή στή λειτουργική παράδοση τής Ἐκκλησίας, τήν ἀπόρριψη τῶν νεωτερισμῶν και τήν ἐφαρμογή τῶν γνησίων μαρφῶν της. Συγκεκριμένα σέ δ.τι ἀφορᾶ στή χρήση καντηλιῶν και κεριῶν, ὁ Παναγιώτατος ἔκκληση τήν ἀκόλουθη πρόταση:

“Κατάργησις, σύν τῷ χρόνῳ, καὶ ὅπου τοῦτο ἐγχωρεῖ, τῶν ἡλεκτρικῶν κανδηλίων καὶ ἡλεκτρικῶν κηρίων, τοῦ διακοσμητικοῦ τούτου ψεύδους, τὸ ὅποιον ἀλλιούνει τὸ εὐχαριστικόν γεγονός εἰς θρησκευτικόν “θέαμα”. Τό λάδι καὶ τό κερί “προσφέρονται” καὶ αὐτά κατά τινα τρόπον ὡς ὑστερητικά στοιχεῖα τῆς καὶ ἔξοχήν προσφορᾶς τοῦ ἄρτου καὶ τοῦ οἴνου ἐν τῇ θείᾳ Εὐχαριστίᾳ”.



Σύμφωνα μὲ τοὺς λόγους αὐτούς τοῦ Πατριάρχου μας τό λάδι καὶ τό κερί μετέχουν ὡς προσφορά στήν εὐχαριστική δόση, πού οἱ χώροι ἀνθρώποι προσφέρουμε στό Θεό κατά τὴν διάρκεια τῆς Ο. λατρείας. Δίπλα στό ψωμί καὶ στό κρασί, τό κερί καὶ τό λάδι ἔχειται καὶ αὐτά, καὶ μετέχουν τοῦ ἀγιασμοῦ πού ἡ πλάστη δέχεται ἀπό τὸν Πλάστη.

“Κορυφαῖο ἐπίτευγμα στήν ὁρθόδοξη ἐκκλησιαστική λατρείᾳ εἶναι ὅτι τά πάντα κοινωνοῦνται μὲ τή δυναμική τῆς εὐχαριστικῆς προσφορᾶς καὶ τῆς διεξολογικῆς πρόσληψης. Ὁχι μόνο τό ψωμί καὶ τό κρασί, ἀλλά καὶ τό κερί, τό λάδι, τά χρώματα, τά σγήματα, τό λιβάνι, ὁ φωτισμός, ἡ ὑλη τῶν σκευῶν, οἱ ἥγη τῶν ἀσμάτων. Ὅταν κάτι ἀπό αὐτά αὐτονομηθῇ ἀπό τὴν εὐχαριστική κοινωνία καὶ ὑποταχθῇ σέ σκοπιμότητες ἀτομικοῦ ἐντυπωσιασμοῦ ἡ τέρψης, τότε τό σύνολο τῶν τελουμένων ψευτίζει, ὑποβιβάζεται σέ φτηνό θρησκευτικό “ὅπιο” γά καταναλωτές μαζανθρώπους”.

(Χρ. Γιανναράς στήν “Καθημερινή” 4-5-1994*)

Γιά τήν ένίσχυση τής ένορίας

Η προμήθεια τοῦ κεριοῦ ἀπό τό παγκάρι τοῦ ναοῦ ἔξασφαλίζει σ' αὐτὸν ἕνα μικρό κέρδος, πού καλύπτει βασικά τίς ἀνάγκες λειτουργίας του (π.χ. μισθοὶ ιεροψαλτῶν καὶ νεωκόρων, ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λπ.). Συνήθως τό κερί δὲν ἔχει τική. Καθένας δίνει κάτι περισσότερο, ἀπό τήν πραγματική του ἀξία, συνεισφέροντας ἔτσι στήν ἀντιμετώπιση τῶν μηνιαίων δαπανῶν τῆς ἐκκλησίας τῆς ένορίας του. Γιάρχουν κεριά διαφόρων μεγεθῶν. Τά πολύ μεγάλα πού φιάνουν τό μπόι τοῦ ἀνθρώπου χρησιμοποιοῦνται συνήθως γιά τήν ἐκπλήρωση ταμάτων, δηλ. ταξιμάτων πού ἔγιναν σέ δύσκολες ὁρες. Καὶ τά κεριά αὐτά καλόν εἶναι νά προμηθεύονται οἱ χριστιανοί μας ἀπό τήν ἐκκλησία τους, ὥστε νά συμβάλλουν καὶ μέ τόν τρόπο αὐτό στήν ἀρση τῶν θαρῶν λειτουργίας τοῦ ναοῦ.

Κεριά εἶναι χρήσιμα νά ἔχουμε καὶ στό σπίτι μας. Μποροῦμε νά τά ἀνάβουμε ὅταν προσευχόμαστε ἢ ὅταν καλοῦμε τόν ιερέα νά μᾶς κάνει Λγιασμό ἢ Εὐχέλαιο.



Μερικές πρακτικές οδηγίες

1. Μπαίνοντας στόν ί. ναό, θγάζουμε τά χέρια από τήν τσέπη, αφαιρούμε οι άνδρες τυχόν καπέλλο πού φοράμε, κάνουμε τό Σταυρό μας μέ εύλαβεια και προσοχή και κατευθυνόμεθα στό παγκάρι διου παίρνουμε κερί.
2. Ρίπτομε στή σχισμή τοῦ παγκαρίου δι, τι προαιρούμεθα γιά τήν άξια τοῦ κεριού. Προτιμότερο εἶναι νά μή ζητοῦμε “ρέστα” διότι προξενοῦμε άταξία. Άπο ένωρίτερα έχουμε κανονίσει τί θά ρίξουμε στό παγκάρι.
3. Παίρνουμε 1 ή περισσότερα κεριά και κατευθυνόμεθα στό μανουάλι, πού συνήθως δρίσκεται στό δεξιό μέρος μετά τό παγκάρι. Έσν υπάρχουν άλλα άναμμένα κεριά, παίρνουμε φωτιά από αυτά και άναβουμε και τό δικό μας. Τό τοποθετοῦμε εἰτε στήν άμμο, εἰτε στήν υποδοχή πού υπάρχει.

Καλόν εἶναι νά άναβουμε χωριστά κεριά γιά τούς ζῶντες και τούς κεκοιμημένους προσφύλετς μας.



4. Ανάβοντας τό κερί μας προσευχόμεθα ἀπό μέσα μας γιά μᾶς και τούς δικούς μας.

5. Άνθελουμε νά ἀνάψουμε περισσότερα κεριά τό κάνουμε εἰτε στό ἴδιο μανουάλι, εϊτε στό ἀπέναντι ἀριστερά ὑπάρχον, πάντοτε ὅμως μέ μεγάλη προσοχή και σιωπή, χωρίς νά δημιουργοῦμε θόρυβο ἢ νά συνομιλοῦμε. Καλόν εἶναι να ἀποφεύγουμε τό ἀναμμα κεριῶν και σέ ἄλλα μανουάλια πού εύρισκονται μπροστά στό τέμπλο ἢ σέ προσκυνητάρια στό μέσον τοῦ ναοῦ, ἐν τελεῖται ἵ. Ακολουθία, διότι ὑπάρχει κίνδυνος νά διαταράξουμε τήν τάξη.

6. Μετά το ἀναμμα τοῦ κεριοῦ μας προσκυνοῦμε τήν ἵ. εἰκόνα κάνοντας τό Σταυρό μας μέ εὐλάβεια και προσευχόμενοι μαστικῶς γιά λίγο.

7. Κατόπιν μέ ἡσυχία κατευθυνόμεθα στή θέση μας, διόπου και παραμένουμε χωρίς μετακινήσεις.

Οι ὁδηγίες αύτές ἀποβλέπουν στό νά μᾶς προστατεύσουν ἀπό ἀπροσεξίες και ἔξωτερικές τυπικότητες πού δέν μᾶς ὠφελοῦν, ἐνώ προξενοῦν ἀταξία στήν ἐκκλησία. Ἐπαναλαμβάνουμε: τό ἀναμμα τοῦ κεριοῦ πρέπει νά συνοδεύεται και ἀπό μία ἀγωνιστική χριστιανική ζωή. Μόνο τό ἀναμμα τοῦ κεριοῦ, χωρίς τήν ἀπαραίτητη συνέχεια, δέν ὠφελεῖ. Ἀντίθετα ἔκτρεφει τήν ψευδαίσθηση διτέχομε ἐπιτελέσει τό καθήκον μας εις τό ἀκέραιον, ἐνώ ἡ ἀλήθεια εἶναι διτέχομε πολύ ἀπό ἓνα τέτοιο σημείο.

Είναι σημαντικό νά γνωρίζομε διτέ ὁ, τιδήποτε κάμνομε μέσα στήν ἐκκλησία ὑπηρετεῖ τήν μεγάλη ὑπόθεση τῆς σωτηρίας μας. Τίποτε δέν γίνεται ἀσκοπα. "Ολα ἔχουν τόν συμβολισμόν τους και τήν θέσιν τους. Γνωρίζοντας γιά τό καθένα δ, τι πρέπει, ἐπιτελοῦμε μέ συνειδητότητα τά θρησκευτικά μας χρέη και ἀντλοῦμε τίς πνευματικές ὠφέλειες πού ἀπορρέουν ἀπό τήν χάρι τοῦ Θεοῦ.

Ανάβοντας ἓνα κερί, κάνουμε ἓνα είδος ὁμολογίας και προσευχῆς: ὁμολογοῦμε πίστη στόν Πατέρα, τόν Υἱόν και τό "Αγ. Πνεῦμα και ἀναπέμπομε πρός τήν "Αγ. Τριάδα τήν ὡδήν τῆς εὐλαβείας μας. Ανάβομε κερί και στήν Παναγία και τούς ἀγίους μας. Ομολογοῦμε και αύτῶν τήν ἀγιότητα και τήν παρρησίαν πού ἔχουν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, και ζητοῦμε τίς πρεοβεῖες των, διόπως ἔχομε διδαχθῆ ἀπό τήν Ἐκκλησίαν μας.

“Πάντα εὐσχημόνως καί κατά τάξιν γινέσθω”.

“Ο, τι κάνουμε στήν έκκλησία πρέπει νά γίνεται σύμφωνα μέ τόν σκοπό πού ύπηρε τεί, καί μέ τάξι καί εύπρέπεια. Ούτε σπρωξίματα, ούτε φωνές καί διαμαρτυρίες, ούτε ἀνησυχία καί θόρυβος δικαιολογούνται κατά τό ἄναμμα τοῦ κεριοῦ μας στό μανουάλι τῆς ἐνορίας μας. Καί δταν ἀκόμη πανηγυρίζει ὁ ναός μας καί ύπάρχει κοσμοσυρροή, ἐπιβάλλεται νά τηρεῖται ἡ τάξις.



Κάθε φορά πού ἀνάβεις τό κερί σου, σκέψου στοχαστικά : Αύτή τήν
ῷρα κάνω μία πράξη ὁμολογίας πίστεως καί συμβολικῆς εὐλαβείας.
Αξίωσέ με, Κύριέ μου, νά ἀναδειχθῶ ἄξιος τοῦ προνομίου νά είμαι χρι-
στιανός ὄρθόδοξος, νά τιμήσω τήν κλήση μου καί νά δοξάσω, μέ τή
ζωή μου, τό δνομά Σου.



Ἄξιονέ με, Κύριε,
ἀντί γά καταρίψαι
τό σκοτάδι,
ν' ἀνάβω επα νεφή.