



# ΚΥΡΙΑΚΗ

## ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ



«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὅπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Απ. 1, 10)

Περίοδος Δ' - "Έτος ΚΓ"  
Φλώρινα - άριθμ. φύλλου 1259

Τοῦ ἀγίου Κωνσταντίνου  
20 Μαΐου 2006 ἐσπέρας

Συντάκτης † ἐπίσκοπος  
Αὐγουστίνος Ν. Καντιώτης

## Εἶνε χριστιανικὸς κράτος ἡ Ἑλλάς;

**Ε**ΑΝ, ἀγαπητοί μου, ἀνοίξουμε τὴν παγκόσμιο ἱστορία, θὰ δοῦμε ὅτι πέρασαν ἄνδρες ἔξοχοι, ποὺ προσέφεραν μεγάλες ὑπηρεσίες στὸν κόσμο, καὶ γι' αὐτὸς δόθηκε τὸ ὄνομα «μέγας». Παράδειγμα ὁ Ἀλέξανδρος, ποὺ ἔφθασε μέχρι τὶς Ἰνδίες, ἴδρυσε τὴ μεγάλη ἑλληνικὴ αὐτοκρατορία, καὶ ἔσπειρε παντοῦ τὸ σπόρο τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, ὡς πρόδρομο τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ. «Οπως λοιπὸν ἐκεῖνος, ἔτσι καὶ ὁ **Βασιλεὺς Κωνσταντίνος** ποὺ ἔορτάζει σήμερα ὀνομάστηκε μέγας. Γιατί ἄραγε; **Τί ἔπραξε, ώστε νὰ ὀνομασθῇ ἔτσι;**

Γιὰ νὰ ἐκτιμήσουμε τὴν προσφορὰ τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, πρέπει νὰ ἔχουμε ὑπ' ὅψιν ποιά ἦταν ἡ κατάστασι τοῦ κόσμου πρὶν ἀπὸ αὐτόν. Μέχρι τότε **οἱ Χριστιανοὶ ἐδιώκοντο**. Ἡταν «ώς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων» (Ματθ. 10,16). Τὸ ἔγκλημά τους ἦταν ὅτι πίστευαν στὸ Χριστό. «Ἐχαναν περιουσίες καὶ ἀξιώματα, τοὺς ἔρριχναν σὲ φυλακὲς καὶ σὲ θηρία, τοὺς ὑπέβαλλαν σὲ μαρτύρια. Ὅπολογίζεται ὅτι μαρτύρησαν τότε δώδεκα ἑκατομμύρια (12.000.000)! Ἄλλὰ ὁ Θεὸς ἄκουσε τοὺς στεναγμούς τῶν πιστῶν καὶ τὸ 313 ὑπεγράφη διάταγμα ποὺ ἔλεγε: «Οἱ Χριστιανοὶ ἐλεύθεροι!» Εἶνε τὸ **διάταγμα τοῦ Μεδιολάνου περὶ ἀνεξιθρησκείας**. Ποιός τὸ ὑπέγραψε; Τὸ γενναῖο χέρι τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου. Καὶ μόνο γι' αὐτὸς εἶνε σπουδαῖος.

Ἄλλὰ μέγας εἶνε καὶ διότι μὲ μιὰ μικρὰ φάλαγγα γενναίων πέρασε σὰν ἄλλος Ἀννίθας τὶς "Αλπεις, ἐπεσε σὰν κεραυνὸς στὴν Ἰταλία, κ' ἔφθασε ἔξω ἀπ' τὴν Ῥώμη. Καὶ ἐνῷ ὁ ἔχθρος του ἦταν ὑπέρτερος, αὐτὸς **κατόπιν ὄράματος νίκησε**. Τὸ ὄραμα δὲν εἶνε ψέμα: τὸ μαρτυροῦν οἱ ἱστορικοί, Χριστιανοὶ ἄλλα καὶ εἰδωλολάτρες. Εἶδε στὸν οὐρανὸν σύμπλεγμα ἀστέρων ποὺ σχημάτιζαν σταυρὸ καὶ τὴν ἐπιγραφὴ «Ἐν τούτῳ νίκα». Τότε ὁ Μέγας Κωνσταντίνος κατήργησε τὶς ρωμαϊκὲς σημαῖες μὲ τοὺς ἀε-

τούς, ὑψώσας λάθαρο μὲ τὸ μονόγραμμα τοῦ Χριστοῦ καὶ ὥρμησε. Στὴ Μουλθία γέφυρα ἐγινε ἡ μάχη ὁ Μαξέντιος νικήθηκε καὶ ὁ Κωνσταντίνος **μπῆκε στὴν Ῥώμη**.

Ἄλλὰ καὶ ἀπὸ ἄλλης πλευρᾶς ὑπῆρξε μέγας ὁ ἄγιος Κωνσταντίνος. Ἀντελήφθη, ὅτι οἱ Χριστιανοὶ ἀποτελοῦν τὸ ὑγιὲς μέρος τῆς κοινωνίας κι ὅτι δὲ μπορεῖ νὰ στηριχθῇ πλέον στὸν διεθνέστερον εἰδωλολατρικὸ κόσμο. Στηρίχθηκε λοιπὸν στοὺς Χριστιανούς. Γι' αὐτὸς μετέφερε τὴν πρωτεύουσά του ἀπὸ τὴ Δύσι στὴν Ἀνατολή, στὸ Βόσπορο, ἐκεῖ ὅπου ἔνας μικρὸς πορθμὸς χωρίζει καὶ ἐνώνει τὶς δύο ἡπείρους, Εύρωπη καὶ Ἀσία. Ἐκεῖ ἔχτισε τὴ νέα πόλι, ποὺ ἔκτοτε φέρει τὸ ὄνομά του, **Κωνσταντινούπολις**. Οἱ Τοῦρκοι μετὰ τὴ μικρασιατικὴ καταστροφὴ τὴν ὀνομάζουν Ἰσταμπούλ (Istanbul) – ἂν στείλετε γράμμα γράφοντας «Κωνσταντινούπολι», θὰ σᾶς ἐπιστραφῆ δὲν δέχονται τὸ ἑλληνικὸ ὄνομα. Ἄλλ' ὅσο κι ἂν ἐπιμένουν, καὶ τὰ λιθάρια ἀκόμα μαρτυροῦν πότε κτίσθηκε καὶ τίνος τὸ ὄνομα πῆρε.

Μέγας, διότι ὑπέγραψε τὸ διάταγμα τῆς ἀνεξιθρησκείας καὶ κατέπαυσε τοὺς διωγμούς. Μέγας, διότι ἐγινε μονοκράτωρ καὶ ἴδρυσε τὴν Κωνσταντινούπολι ποὺ ἀπέβη κέντρο Ὁρθοδοξίας ἐπὶ χλια χρόνια μὲ ἔμβλημα τὸν τίμιο σταυρό, ποὺ φωτοβολοῦσε. Μέγας ἀκόμη διότι ἔκανε τὴν Κωνσταντινούπολι **πνευματικὸ φάρο** γιὰ ὅλο τὸν κόσμο, βασίλειο χριστιανικὸ καὶ κέντρο ἱεραποστολικό. Γράμματα, ἐπιστήμες, τέχνες, πρόοδος, ὅ,τι ωραῖο καὶ ἐκλεκτό, ὑπῆρχε ἐκεῖ. «Οποιος ἐρχόταν στὴν Κωνσταντινούπολι καὶ ἐβλεπε τὸν πολιτισμό, τὴν πίστι, τὴν ζωὴ καὶ τὴ λατρεία στοὺς ναούς, γύριζε στὴν πατρίδα του ἀλλαγμένος ριζικά. Γι' αὐτὸς ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολι ξεκίνησαν **ἱεραπόστολοι** καὶ πήγαν ἄλλοι στὴ Βουλγαρία, ἄλλοι στὴ Σερβία, ἄλλοι στὴν Ἀλβανία, ἄλλοι στὴ Ρουμανία, ἄλλοι στοὺς Κέλτας, ἄλλοι

στούς Ρώσους, καὶ τοὺς ἔκαναν Χριστιανούς.

‘Ο ἄγιος Κωνσταντίνος ὀνομάστηκε ἀκόμη μέγας, διότι ἐξέδωκε νέους νόμους. Οἱ προηγούμενοι ἦταν ἔκφρασι τῆς εἰδωλολατρίας. Τώρα πρώτη φορὰ ἴσχυσαν νόμοι ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ Εὐαγγελίου. “Ωρισε ὡς ἡμέρα ἀναπαύσεως καὶ λατρείας τὴν Κυριακήν. Τὴν Κυριακὴν ἀπαγορεύοντο θέατρα, ἵπποδρόμια, διασκεδάσεις. “Ολοὶ μὲν πρῶτο τὸν αὐτοκράτορα ἐκκλησιάζοντο στοὺς ναούς. Κατεδίωξε τὴν πορνεία καὶ τὴν μοιχείαν. Κατεδίωξε τὴν βλασφημίαν ὁ βλάσφημος ἐξωρίζετο. Κατεδίωξε τὴν μαγείαν, ποὺ τότε ὠργίαζε. Περισυνέλεξε χήρες καὶ ὄρφανά, ἵδρυσε εὐαγγῆ ἵδρυματα γιὰ ἀσθενεῖς καὶ ἀδυνάτους. Προστάτευσε μὲ εἰδικὰ μέτρα τὴν γεωργία, ποὺ τὴν θεωροῦσε ρίζα τῆς εὐημερίας. “Εκανε ρίζικὴ ἀλλαγὴ στὸ κράτος.

—Μὰ πολὺ τὸν ύψωνεις, θὰ πῆ ὁ ἄθεος· δε’ διάβασες τὴν ίστορία νὰ δῆς τί λάθη ἔκανε;...

“Ο, τι καὶ νὰ πῆς, δε’ μπορεῖς νὰ ἀμαυρώσῃς τὸν ἥλιο. Διοίκησις βέβαια εἶνε αὐτή. “Οποιος διοικεῖ, θὰ κάνῃ λάθη. Όμολογῶ, ὅτι διέπραξε σφάλματα, ὅτι ἦταν κι αὐτὸς ἀμαρτωλός. Άλλὰ ὁ Μέγας Κωνσταντίνος —καὶ ἐδῶ εἶνε τὸ μεγαλεῖο του— μετανόησε, ἐξωμολογήθηκε, βαπτίσθηκε εἰς τὸ ὄνομα τῆς ἀγίας Τριάδος, κοινώνησε τῶν ἀχράντων μυστηρίων, κι ἀπὸ τότε φοροῦσε πλέον μόνο τὸ λευκὸ χιτώνα τοῦ βαπτίσματος. “Ἐτσι πέθανε ὡς Χριστιανός, καὶ τιμᾶται ὡς ἰσαπόστολος καὶ μέγας ἄνδρας τῆς παγκοσμίου ίστορίας.

\*\*\*

‘Η αὐτοκρατορία τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου ἔζησε, ἀγαπητοί μου, ἔως τὸ 1453. Μετὰ ἄρχισες ἡ μαύρη νύχτα τῆς δουλείας. Άλλ’ εὐλογητὸς ὁ Θεός· τὸ 1821 ἔγινε ἡ ἐπανάστασις τῶν προγόνων μας· καὶ αὐτοὶ ἵδρυσαν, ὅπως λένε στὶς διακηρύξεις τους, χριστιανικὸ κράτος. Ναί, τὸ Ἑλληνικὸ κράτος εἶνε συνέχεια τοῦ Βυζαντινοῦ. Αὐτὸς βεβαιώνει ἡ ίστορία.

Καὶ σήμερα ἐρωτῶ· εἶνε τὸ κράτος μας χριστιανικό; Τεράστιο τὸ ἐρώτημα. Ό Μέγας Κωνσταντίνος κάθε Κυριακὴ πήγαινε στὴν ἐκκλησία· μπορεῖτε νὰ μοῦ πῆτε, αὐτοὶ ποὺ μᾶς κυθερνοῦν πηγαίνουν στὴν ἐκκλησία; Μόνο σὲ καμμιὰ γιορτὴ πρὸς τὸ θεαθῆναι.

‘Ο Μέγας Κωνσταντίνος θεμελίωσε κράτος χριστιανικό. Καὶ τὸ Νεοελληνικὸ κράτος φαίνεται ἀκόμα ὅτι εἶνε χριστιανικό· τὸ σύνταγμά του ἀρχίζει «Εἰς τὸ ὄνομα τῆς ἀγίας καὶ ὁμοουσίου καὶ ἀδιαιρέτου Τριάδος» — νομίζεις ὅτι διαβάζεις Εὐαγγέλιο· ἡ σημαία μας φέρει τὸ σταυρό· στὰ πηλήκια τῶν ἀξιωματικῶν μας βλέπουμε τὸ σταυρό· στοὺς τάφους τῶν

νεκρῶν μας βάζουμε σταυρό. ‘Άλλ’ αὐτὰ εἶνε «τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου» (Ματθ. 23,25). “Αν ἐρευνήσουμε τὴν ἴδιωτικὴ καὶ δημοσίᾳ ζωὴ τοῦ ἔθνους μας, τότε θ’ ἀπογοητευθοῦμε. ‘Ο Μέγας Κωνσταντίνος ἔβγαλε νόμους χριστιανικούς. Ἐρωτῶ· ἐκατὸν πενήντα χρόνια, ποὺ λειτουργεῖ ἡ βουλὴ τῶν Ἑλλήνων, ποιοί εἶνε οἱ χριστιανικοὶ νόμοι; ‘Η «φάμπρικα» αὐτὴ βγάζει νόμους συνεχῶς. ‘Άλλὰ στὴν αἴθουσα τῆς βουλῆς δὲν ὑπάρχει ἡ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ. “Οταν κάποιος βουλευτὴς πρότεινε νὰ βάλουν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, τὸν εἰρωνεύθηκαν ὅλοι. “Ω νόμοι ἀντίχριστοι τοῦ διαβόλου, ὅπως ὁ νόμος περὶ αὐτομάτου διαζυγίου γιὰ τὸν ὅποιο κινδυνεύσαμε νὰ πάμε φυλακὴ στοῦ Ρούφ, ὁ νόμος περὶ ἀμβλώσεων, ὁ νόμος περὶ πολιτικοῦ «γάμου», ὁ νόμος περὶ ἀποποικοποίησεως τῆς μοιχείας, ὁ νόμος ὑπὲρ τῶν χιλιαστῶν!...

Τὸ συμπέρασμα· φαινομενικῶς εἴμαστε χριστιανικὸ κράτος, στὴν ούσια δὲν εἴμαστε. “Ἐχω δουλέψει στὸ ἔθνος κ’ ἔχω τὸ θάρρος νὰ λαλῶ ἔτσι· καὶ προτιμῶ νὰ μείνω μιὰ μέρα ἐπίσκοπος, παρὰ ἐκατὸ χρόνια καὶ νὰ μὴ λαλῶ τὴν ἀλήθεια.

Πιστεύω ὅμως, ὅτι ἂν γίνη δημοψήφισμα καὶ τεθῆ ἐρώτημα «Πῶς τὴν θέλεις τὴν Ἑλλάδα; τὴν θέλεις χριστιανικὸ κράτος;», τὸ 95% θ’ ἀπαντήσουν· «Θέλουμε χριστιανικὸ κράτος». Ναί, χριστιανικὸ κράτος. Διότι τὸ κέντρο τοῦ κόσμου καὶ τῆς Ἑλλάδος εἶνε Ἱησοῦς ὁ Ναζωραῖος. Αὐτὸς εἶνε τὸ ἄλφα καὶ τὸ ὡμέγα· ὁ Χριστὸς εἶνε ἡ ρίζα, τὸ θεμέλιο, τὸ ἄστρο, ὁ ἥλιος, τὸ πᾶν. Αὐτὴ εἶνε ἡ πίστι μας, ποὺ τεκμηριώνεται ἀπὸ τὰ γεγονότα.

Τελειώνω καὶ λέγω. “Οπου εἶνε ὁ Χριστός, εἶνε ἡ ἀλήθεια· ὅπου λείπει ὁ Χριστός, εἶνε τὸ ψέμα. “Οπου εἶνε ὁ Χριστός, εἶνε ἡ δικαιοσύνη· ὅπου λείπει ὁ Χριστός, εἶνε ἀδικία. “Οπου εἶνε ὁ Χριστός, εἶνε ἀγάπη· ὅπου λείπει ὁ Χριστός, εἶνε τὸ μῖσος καὶ ἡ ἐκδίκησις. “Οπου εἶνε ὁ Χριστός, εἶνε λευτεριά· ὅπου λείπει ὁ Χριστός, εἶνε σκλαβιά. “Οπου εἶνε ὁ Χριστός, εἶνε ὁ παράδεισος· ὅπου λείπει ὁ Χριστός, εἶνε ἡ κόλασι. Καὶ κόλασι ἔγινε ὁ κόσμος, γιατὶ φύγαμε ἀπὸ τὸ Χριστὸ μικροὶ καὶ μεγάλοι.

‘Άλλὰ πιστεύω καὶ προφητεύω. Δὲ θὰ νικήσουν τὰ ἄγρια θηρία. Εἰς πεῖσμα τῶν δαιμόνων ὁ τόπος μας θὰ μείνῃ Ἑλληνικὸς καὶ χριστιανικός! Τὸ κέντρο μας δὲ· θὰ εἶνε οὔτε Ο Μάρκος οὔτε ὁ Λένιν οὔτε ἄλλο εἰδωλο, ἀνθρώπινα συστήματα καὶ ἰδεολογίες; ἄλλὰ τὸ κέντρο τῆς Ἑλλάδος θὰ εἶνε ὁ Ἱησοῦς Χριστός· ὃν, πατίδες Ἑλλήνων, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψούτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

**† ἐπίσκοπος Αύγουστίνος**