

**Οι ΧΙΛΙΑΣΤΕΣ
ή ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
στις πόρτες μας**



2005 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΑΓΜΑΤΑ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑΣΤΕΣ

Είναι αλήθεια ότι στα δραματικά γεγονότα που συνετάραξαν την πατρίδα μας από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, προστέθηκε και η αντιχριστιανική αίρεση των «Χιλιαστών» ή Μαρτύρων του Ιεχωβά, που μας ήρθε από την Αμερική. Οι χιλιαστές λοιπόν πέφτουν σαν λύκοι, για να αρπάξουν από τις ψυχές μας τον πολύτιμο θησαυρό, που λέγεται Ορθόδοξη χριστιανική πίστη. Τον τελευταίο



μάλιστα καιρό η παρουσία τους έχει γίνει ιδιαίτερα έντονη και προκλητική. Γυρίζουν στα σπίτια, στους δρόμους, στις πλατείες, στις παραλίες, στους σταθμούς των τραίνων και των λεωφορείων, στις λαϊκές αγορές και γενικά σε πολυσύχναστα μέρη για να διαδώσουν τα έντυπά τους και να στήσουν παγίδες στους ανύποπτους ανθρώπους.

Θα άξιζε, λοιπόν, τον κόπο να ενημερωθούμε γύρω από τις δραστηριότητες της οργανώσεως που εκπροσωπούν, να μάθουμε δηλαδή ποιοι είναι, τί πιστεύουν, πώς δρουν ανάμεσά μας και πώς εμείς μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ

Στα πρώτα βήματά της η Εκκλησία, μεταξύ των άλλων κινδύνων, αντιμετώπισε και μία φοβερή αίρεση. Κάποιος αιρετικός, ο Κήρινθος, παρερμηνεύοντας την Αγία Γραφή, άρχισε να πιστεύει και

να κηρύττει πως ο Χριστός θα ιδρύσει μία Βασιλεία που θα κρατήσει 1.000 χρόνια. Στην αίρεση αυτή παρασύρθηκαν μερικοί που ονομάστηκαν «Χιλιαστές». Όμως η αίρεση αυτή μετά τον 3ο μ.Χ. αιώνα εξαφανίστηκε εντελώς. Η σημερινή οργάνωση των χιλιαστών («Βιβλική και Φυλλαδική Εταιρία Σκοπιά») ξεκίνησε μόλις τον προπερασμένο αιώνα (1881).

Ιδρυτής και πρώτος αρχηγός της υπήρξε ο αμερικανοεβραίος έμπορος Κάρολος Ρώσελ. Πρόκειται για μια ύπουλη και επικίνδυνη αίρεση. Μία ξενόφερτη και ξενοκίνητη οργάνωση. Μία τεράστια πολυεθνική μετοχική εταιρία, που εδρεύει στο Μπρούκλιν της Αμερικής και από εκεί, μέσω των βιβλίων και περιοδικών της, που διοχετεύει σ' ολόκληρο τον κόσμο, κηρύττει τις πιο χοντροκομμένες πλάνες και επαναλαμβάνει τις περισσότερες από τις αντιχριστιανικές διδασκαλίες, που μέχρι σήμερα υποστήριξαν οι διάφοροι αιρετικοί.

Οι χιλιαστές μας παρουσιάζονται με διάφορα ονόματα. Είναι κι αυτό ένα από τα πολλά τεχνάσματά τους. Αλλάζουν συχνά όχι μόνο ονόματα αλλά και διδασκαλία, όταν αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους. Τα πιο γνωστά τους ονόματα είναι Χιλιαστές και Μάρτυρες του Ιεχωβά. Χιλιαστές ονομάστηκαν, γιατί πιστεύουν πως ο Χριστός θα ιδρύσει μια επίγεια βασιλεία που θα διαρκέσει χίλια χρόνια. Έφθασαν μάλιστα να ορίζουν και χρονολογίες για το «τέλος του πονηρού κόσμου» και την έναρξη της βασιλείας, και φυσικά διαψεύστηκαν. Η τελευταία χρονολογία που είχαν ορίσει ήταν το φθινόπωρο του 1975. Για μια ακόμη φορά έπεσαν έξω και γελοιοποιήθηκαν.

Οι χιλιαστές θέλουν να αποκαλούνται ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ. Με την ονομασία



αυτή («Γιεχωβάδες») είναι και πιο γνωστοί στο λαό μας. Ισχυρίζονται πως μόνο όποιος ονομάζει το θεό με το εβραϊκό του όνομα «Ιεχωβά» σώζεται.

Φυσικά ο ισχυρισμός τους

αυτός είναι αστήριχτος και για τον λόγο πως στην Π. Διαθήκη υπάρχουν και άλλα ονόματα του Θεού.

Τελευταία οι Χιλιαστές διεκδικούν ακόμη και το όνομα του ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ. Ωστόσο είναι ολοφάνερο πως το κάνουν για να εξαπατήσουν τους απλούς και ακατατόπιστους αδελφούς μας. Χριστιανοί είναι μόνον όσοι πιστεύουν στο Χριστό. Όσοι αρνούνται τη Θεότητά Του, όπως οι Χιλιαστές, είναι αντίχριστοι.

Αυτή λοιπόν η οργάνωση διοικείται από μια ομάδα ανθρώπων που ονομάζεται «κυβερνών σώμα» και βρίσκεται στο Μπρούκλιν της Αμερικής. Το σώμα αυτό παίρνει αποφάσεις σ' όλα τα θέματα. Συμβουλεύει, διορθώνει, διευθετεί, διορίζει τα μέλη και τους υπευθύνους σε κάθε χώρα. Είναι το μόνο αρμόδιο να ερμηνεύσει την Αγία Γραφή και να καθορίζει το πιστεύω των Χιλιαστών. Οι οπαδοί της χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: α) στη τάξη της ηγεσίας ή των πιστών δούλων και β) στη τάξη του πολύ όχλου. Στην πρώτη τάξη ανήκουν σχετικά λίγοι, όλοι αυτοί που κατευθύνουν τα νήματα της οργάνωσης. Στην δεύτερη ανήκει η πλειοψηφία των Χιλιαστών, όλοι αυτοί που βλέπουμε στους δρόμους με τα φυλλάδια στο χέρι ή που γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι. Αυτοί είναι πιστοί υπηρέτες του κυβερνώντος σώματος και κάνουν πάντοτε ό,τι αυτό θέλει και ορίζει. Δεν μπορούν να 'χουν δική τους γνώμη ή να διαφωνήσουν, γιατί αυτό αποτελεί μεγάλη ασέβεια προς την οργάνωση. Οι αρχηγοί τους από το Μπρούκλιν έχουν θέσει χαλινάρι στη

οκέψη τους και τους οδηγούν όπου αυτοί θέλουν. Το πολίτευμα, λοιπόν, της εταιρίας είναι απολυταρχικό, δικτατορικό. Κάθε οπαδός έχει χάσει την προσωπική πνευματική του ελευθερία.

ΤΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Οι Χιλιαστές αρέσκονται να ονομάζουν τους εαυτούς τους «Σπουδαστές των γραφών». Η διδασκαλία τους όμως ούτε ελάχιστα σχέση δεν έχει με την Αγία Γραφή. Στη θέση της πίστεως βρίσκεται η σκληρή απαίτηση της υποταγής στην οργάνωση. Στη θέση της Χριστιανικής ελευθερίας, η δέσμευση. Ο Χριστός, ο Θεός της αγάπης και της συγγνώμης, έχει μεταβληθεί σε εκδικητή άγγελο, που θα εξολοθρεύσει τους άπιστους στη φοβερή μάχη του Αρμαγεδώνα. Την αγάπη στον πλησίον την περιορίζουν μεταξύ τους και την καταλαβαίνουν θεωρητικά, γι' αυτό και δεν έχουν φιλανθρωπικά ιδρύματα. Την Αγία Γραφή την πιστεύουν ιδιόρρυθμα. Πότε κατά γράμμα, πότε συμβολικά, όπως και όποτε συμφέρει την οργάνωση. Την έχουν μεταβάλλει σε ένα βιβλίο υπολογισμών, πιστεύοντας πως μπορούν να προκαθορίσουν τα γεγονότα του μέλλοντος, όπως π.χ. να ορίσουν το χρόνο της συντέλειας του κόσμου, με αποτέλεσμα να πέφτουν έξω στους υπολογισμούς τους και να διαψεύδονται, χάνοντας σε κάθε τους διάψευση και αρκετούς οπαδούς.

Ειδικότερα οι Χιλιαστές:

- 1) Δεν πιστεύουν στην Αγ. Τριάδα, ούτε ότι ο Θεός είναι πνεύμα.
- 2) Πιστεύουν πως ο Χριστός δεν είναι Θεός, αλλά ο αρχάγγελος Μιχαήλ, το πρώτο κτίσμα του Θεού.
- 3) Η Παναγία, οι Άγιοι, τα μυστήρια, ο σταυρός, οι

εικόνες είναι πράγματα μισητά και απαράδεκτα.

4) Δεν πιστεύουν στην Εκκλησία και πολεμούν και διαβάλλουν τους κληρικούς.

5) Πιστεύουν πως ο άνθρωπος είναι μόνο σώμα. Ό,τι ονομάζουμε ψυχή είναι απλώς η ζωή, όπως ακριβώς η ζωή των ζώων. Πεθαίνοντας ο άνθρωπος περιέρχεται στην ανυπαρξία, εκμηδενίζεται.

6) Τον ουράνιο παράδεισο θα τον κερδίσουν μόνο κάτι λίγοι από τους χιλιαστές, όσοι ανήκουν στους πιστούς δούλους, δηλαδή στην ηγεσία της οργάνωσης, γιατί μόνο αυτοί είναι τα παιδιά του Θεού. Όλοι οι άλλοι χιλιαστές θα κληρονομήσουν τον επίγειο παράδεισο της χιλιετούς βασιλείας του Χριστού, που θα εγκαθιδρυθεί στη Γη μετά τη φονική μάχη του Αρμαγεδώνα (συντέλεια του κόσμου) και στην οποία θα εξολοθρευτούν όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι που δεν ανήκουν στην οργάνωση των χιλιαστών.

7) Η κυβέρνηση, οι εξουσίες, ο στρατός, η άμυνα της χώρας, η σημαία ανήκουν όλα στον σατανά και στις σκοτεινές του δυνάμεις. Μόνη νόμιμη κυβέρνηση στη Γη είναι η οργάνωση των χιλιαστών.

8) Η αιμοδοσία, η μετάγγιση, ο εμβολιασμός, οι μεταμοσχεύσεις απαγορεύονται.

Τελικά οι χιλιαστές είναι από τους πιο φοβερούς αιρετικούς όλων των εποχών μια και υιοθέτησαν και κηρύττουν τις περισσότερες από τις αιρέσεις των διαφόρων εποχών, προσθέτοντας σ' αυτές και πολλές άλλες.

ΠΩΣ ΔΡΟΥΝ

Η οργάνωση των χιλιαστών είναι ένας κολοσοειδής οικονομικός οργανισμός που κατευθύνει σ' όλο τον κόσμο μία απίθανη προσηλυτιστική προπαγάνδα, για την οποία





διατίθενται ανυπαλόγιστα οικονομικά μέσα και στην οποία στρατεύονται τα ατυχή θύματα της χιλιαστικής πλάνης. Κάθε χιλιαστής είναι εξάρτημα αυτού του τεράστιου μηχανισμού και ο «ζήλος» που επιδεικνύει στη διάδοση των περιοδικών και των ιδεών του χιλιασμού είναι αποτέλεσμα ψυχολογικού καταναγκασμού.

Το πιο σπουδαίο έργο των χιλιαστών είναι η εξαπλώση των διδασκαλιών τους και η διάδοση των βιβλίων και των περιοδικών τους όπως η «ΣΚΟΠΙΑ» και το «ΕΥΨΙΝΑ». Είναι τόσο μεγάλη η πλύση εγκεφάλου που υφίστανται, ώστε τους κάνουν να πιστεύουν πως αυτό που κάνουν είναι το πιο σπουδαίο έργο και ότι αποτελεί υπηρεσία και λατρεία προς τον Ιεχωβά. Για να επιτύχουν τους σκοπούς τους οι χιλιαστές χρησιμοποιούν πολλά τεχνάσματα. Ένα από αυτά είναι και η ευγένεια. Χτυπώντας την πόρτα ενός σπιτιού εμφανίζονται γλυκομίλητοι και χαμογελαστοί. Δεν είναι όμως αυθόρμητη η συμπεριφορά τους. Έχουν πάρει οδηγίες γι' αυτό και το κάνουν για να ξεγελάσουν τα υποψήφια θύματά τους. Για κάθε επίσκεψη οι χιλιαστές είναι πλήρως προετοιμασμένοι. Ακολουθούν ένα μελετημένο σχέδιο και βαδίζουν σε σταθερό έδαφος. Συχνά οι άνθρωποι θαυμάζουν τους χιλιαστές για την ευχέρεια και την ευστροφία με την οποία μιλούν, καθώς και για την ετοιμότητα που έχουν στις απαντήσεις και την επιχειρηματολογία που χρησιμοποιούν στις συναντήσεις. Πολλοί μάλιστα νομίζουν πως πρόκειται για μορφωμένους ανθρώπους. Η αλήθεια είναι πως πρόκειται για ανθρώπους κατάλληλα εκπαιδευμένους. Όλη την εβδομάδα κάνουν διάφορες συναντήσεις και εκπαι-

δεύονται. Τους επιβάλλουν π.χ. να αποστηθίζουν μικρές, 3λεπτες ή 5λεπτες) ομιλίες και να τις απαγγέλουν σαν ποίημα. Κάνουν «πρόβες» απαγγελίας και ετοιμότητας, που σκοπό έχουν την εξάσκηση του χιλιαστή, ώστε να γίνει καλός ομιλητής. Μαθαίνουν να αναιρούν διάφορες δικαιολογίες, που συχνά προβάλλουν οι άνθρωποι. Ακόμη και μαθήματα ορθοφωνίας και σωστής άρθρωσης κάνουν. Στο τέλος γίνεται και κριτική από τους έμπειρους, ώστε οι αρχάριοι να διορθώσουν τα λάθη τους και την επόμενη φορά να τα καταφέρουν καλύτερα.

Μετά από κάθε επίσκεψή τους στα διάφορα σπίτια οι χιλιαστές κρατούν ένα ατομικό δελτίο, στο οποίο εκτός από τα τοιχεία των ανθρώπων που επισκεφθήκαν σημειώνουν το χρόνο που δαπάνησαν, τα περιοδικά που διέθεσαν καθώς και τις αντιδράσεις θετικές ή αρνητικές που συνάντησαν. Πρέπει τέλος να σημειώσουμε πως συνηθίζουν να στρατολογούν ανθρώπους που εξ αιτίας του επαγγέλματός τους (π.χ. οδηγοί ταξί, κουρείς κ.λπ.) έρχονται σε επαφή με πολύ κόσμο.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΜΕ

Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε καλά πως οι χιλιαστές είναι πολύ επικίνδυνοι, τόσο για τις φοβερές πλάνες που διδάσκουν, όσο και για το σύστημα που ακολουθούν για να μας αιχμαλωτίσουν στην αίρεσή τους. Είναι ανάγκη λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί και να αντιδράσουμε σωστά:

1) Όταν τους ανοίγουμε την πόρτα μας, εμείς είμαστε απροετοίμαστοι και ανύποπτοι. Αυτοί αντίθετα είναι πανέτοιμοι να μας αντιμετωπίσουν με σχέδιο πανούργου, ψυχολογημένο, καλά μελετημένο και δοκιμασμένο.



2) Πολλοί Χριστιανοί τους δέχονται με την αφελή σκέψη πως με τη συζήτηση μαζί τους είναι πιθανόν να τους βοηθήσουμε. Ας έχουμε λοιπόν υπόψη μας ότι αυτό είναι αδύνατο. Δεν πρόκειται να τους αλλάξουμε γιατί έχουν καταντήσει ρομπότ. Άλλωστε σκοπός τους είναι η δική μας αλλαγή.

3) Η μόνη ορθή αντιμετώπισή τους είναι η χωρίς δεύτερη κουβέντα εκδίωξή τους. Με ευγένεια αλλά και με έμφαση δηλώνουμε απερίφραστα πως δεν επιθυμούμε καμμία απολύτως επίσκεψη από Χιλιαστές.

4) Η συζήτηση για όσους από μας δεν γνωρίζουν σωστά και πλατειά την Ορθόδοξη διδασκαλία και την Αγία Γραφή είναι πολύ επικίνδυνη. Πρώτα - πρώτα σε οδηγούν με ύπουλο τρόπο εκεί που αυτοί θέλουν και ύστερα κινδυνεύεις να σε κατατάξουν στους «υποψήφιους» για τη χιλιαστική αίρεση, στους «ανθρώπους καλής θελήσεως». Έτσι θα σε σημειώσουν, θα σου ανοίξουν καρτέλα με την... πρόοδό σου και δεν θα σ' αφήσουν ήσυχο με τις αλληπάλληλες επισκέψεις τους μέχρι να σε κερδίσουν.

5) Ποτέ να μην αγοράσουμε έντυπα δικά τους ούτε και να τα δεχόμαστε, εάν μας τα προσφέρουν δωρεάν, γιατί:

- α) τους ενισχύουμε οικονομικά στο έργο τους,
- β) το όνομά μας θα γραφτεί στα δελτία τους. Με άλλα λόγια θα μας... φακελώσουν και θα αρχίσει το μακροχρόνιο σχέδιό τους.

γ) δίνουμε τη δυνατότητα στο χιλιαστή να χρησιμοποιήσει το όνομά μας όταν επισκεφτεί τους γείτονές μας.

(«Προηγουμένως επισκέφτηκα τον γείτονά σας κ. τάδε, συζήτησα μαζί του και αγόρασε τα έντυπά μου»).

6) Να ενημερώσουμε τους συγγενείς και φίλους μας, επισημαίνοντας τον κίνδυνο



που διατρέχουν, ώστε να μην πέσουν θύματα δεχόμενοι τους χιλιαστές στα σπίτια τους.

7) Αν εμφανιστούν χιλιαστές στη γειτονιά, το χωριό ή τη συνοικία μας να ειδοποιήσουμε αμέσως τον εφημέριό μας. Τους ιερείς μας πρέπει να τους ενημερώνουμε, αν μάθουμε πως σε κάποιο σπίτι της γειτονιάς μας γίνονται συναθροίσεις χιλιαστών ή πληροφορηθούμε πως κάποιος αδελφός μας χριστιανός κινδυνεύει να πέσει στα δίχτυα τους.

ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΜΑΣ

Είμαστε Ορθόδοξοι χριστιανοί και ο Κύριός μας ζητά ν' αγαπάμε όλους τους ανθρώπους, επομένως και τους χιλιαστές. Και πράγματι, αν κάτι αποστρεφόμεστε δεν είναι οι άνθρωποι χιλιαστές, αλλά οι φρικτές αιρέσεις που υποστηρίζουν και προσπαθούν με λυσσαλέο πείσμα να μας επιβάλλουν.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία κράτησε μέσα στους αιώνες ανόθευτη και απαραχάρακτη την αλήθεια, την οποία αποκάλυψε στους ανθρώπους ο Χριστός και μας παρέδωσαν οι Απόστολοί Του. Αυτό το γεγονός αποτελεί για μας ένα υψηλό προνόμιο και μια μεγάλη τιμή. Γεννά όμως και κάποιες υποχρεώσεις:

α) Οφείλουμε να μελετάμε την Αγία Γραφή, που είναι ο ζωντανός λόγος του Θεού, για προσωπική μας οικοδομή αλλά και διότι πολλοί από μας τους χριστιανούς, που είναι ακατατόπιστοι σε θέματα πίστεως, πέφτουν εύκολα θύματα των χιλιαστών.

β) Πρέπει για την δική μας ασφάλεια να συμμετέχουμε ενεργά στα μυστήρια, την κοινή λατρεία, στη ζωή και στα έργα της ενορίας μας αποδεικνύοντας έτσι πως η Ορθοδοξία δεν είναι υπόθεση γνώσεως αλλά, κυρίως, ορθός τρόπος ζωής.

